



protestantse gemeente te  
Halsteren  Nieuw-Vossemeer

Liturgie voor de eredienst op

zondag 5 november 2023 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer



Voorganger:

Ouderling:

Diaken:

Organist:

Koster:

Videoteam:

Ds. Marina van der Zwaag

Dhr. Bernard Klazema

Mw. Dieneke van Weesep

Dhr. Johan Heuseveldt

Dhr. Arjan Wensink

Dhr. Martin Vooijs

## VOORBEREIDING

De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af.

## Orgelspel

### Welkom en mededelingen

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de  
Paaskaars

**Aanvangslied** : 221 : 1 en 2 (*gemeente gaat staan*)

### **Bemoediging en groet:**

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

**A: DIE HET LICHT VAN DE WERELD IS,**

V: zodat wij niet meer in het donker leven

**A: EN ANDEREN TOT LICHT KUNNEN ZIJN,**

V: In dat licht mogen we elkaar groeten:

Genade en vrede, van God onze Vader

**A: EN VAN ZIJN ZOON, JEZUS, MESSIAS. AMEN.**

**Vervolg aanvangslied** : 221: 3

### **Kyriëgebed,**

4x zingen we na de woorden "Zo bidden wij zingend"  
een couplet van Lied 756; vers 2, 4, 5 en 6

**Glorialied** Psalm 146: 1, 4 en 5

(*De gemeente gaat zitten*)

## **RONDON HET WOORD**

**Gebed voor we uit de Bijbel lezen**

## **Eerste Schriftlezing** Spreuken 9: 10 t/m 12 (NBV21)

10 Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,  
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

11 Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven,  
ik voeg jaren aan je leven toe.

12 Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van,  
als je spot, benadeel je jezelf.

## **Lied** 846: 1 en 2

## **Tweede Schriftlezing** Matteüs 25: 1 t/m 13 (NBV21)

1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien  
meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken,  
de bruidegom tegemoet.

2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.

3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar  
geen olie.

4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in  
kruiken bij zich.

5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze  
allemaal slaperig en dommelden ze in.

6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de  
bruidegom! Kom, ga hem tegemoet."

7 De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in  
orde.

8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van  
jullie olie, want onze lampen gaan uit."

9 De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te  
weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en  
koop zelf olie."

10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij  
die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het  
bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.

11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!”

12 Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.”

13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

**Lied** 846: 5 en 6

## **Uitleg en verkondiging**

### **Orgelspel**

**Lied** 973: 1, 2, 3 en 4

## **GEBEDEN EN GAVEN**

**Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader,**

### **Collecten**

1<sup>e</sup> collecte voor Najaars zending

2<sup>e</sup> collecte voor Diaconie

3<sup>e</sup> collecte voor Onderhoud kerken

## **ZENDING EN ZEGEN**

**Slotlied** 837: 1, 3 en 4 (*staande*)

**Zegen,** gezongen Amen



## MEDEDELINGEN

### **Koffiedrinken**

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

### **Kerkdiensten**

Zondag 12 november 2023 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst gaat Ds. Hans de Bie voor.

### **Vorming en Toerusting**

*'Psalmen: van tempel tot nieuwste berijming'*

*Datum: 14 november 2023*

*Plaats: Sint-Martinuskerk, Halsteren*

*Aanvang 20.00 uur. Kerk is open vanaf 19.30 uur.*

Ds. Adriaan Molenaar uit Woudrichem, die zelf als dichter heeft meegewerkt aan de Nieuwe Psalmberijming, zal deze avond leiden. Hij zal vertellen, maar er wordt ook samen gezongen, naar muziek geluisterd, en zelfs in groepjes een berijmpoging gedaan. De nadruk van deze avond ligt op de manier waarop psalmen de eeuwen door gezongen en berijmd zijn. Maar ook wordt er aandacht besteed aan de Nieuwe Psalmberijming. Maak kennis met de rijkdom van 3000 jaar psalmzingen! Van psalmen zoals ze geklonken moeten hebben in de Tempel, via gregoriaans en 'hele noten' tot aan het nieuwe Liedboek en de nieuwste psalmberijming. Houdt u van zingen? Kom dan vooral! Houdt u van taal en dichten: ook daarover gaat het. Maar ook voor wie van geschiedenis houdt of gewoon zijn blik wil verbreden, is deze avond interessant.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom.

Werkgroep Vorming en Toerusting

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of [www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net](http://www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net)

Berichtjes sturen naar: [pghanv@gmail.com](mailto:pghanv@gmail.com)

