



Liturgie voor de eredienst op

zondag 20 oktober 2024 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Halsteren



Voorganger:	Ds. Bert ten Kate
Ouderling:	Mw. Lysbeth Strating
Diaken:	Mw. Lia Roozendaal
Organist:	Dhr. Edu de Goffau
Koster:	Mw. Esther Botterweck
Videoteam:	dhr. Henk Moerenhout

VOORBEREIDING

De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied Psalm 146 : 1 en 2 (*gemeente gaat staan*)

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

2 Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.

Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.

Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?

Groet en bemoediging (beurtspraak)

Voorganger: De Heer zij met u

Allen: ***Ook met u zij de Heer***

Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer

Allen: ***Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen***

(De gemeente gaat zitten)

Zingen Psalm 146 : 3 en 4

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4 Aan wie hongert geeft Hij spijsze,
aan verdrukten recht gericht.

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.

Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Gebed

Zingen Psalm 146 : 5

5 Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

KND / Tien Geboden (Deut 5)

Zingen lied 923

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

3 Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

RONDON HET WOORD

Schriftlezing Marcus 10 : 35 t/m 45

35 En Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeüs, kwamen tot Hem en zeiden tot Hem : Meester, wij wilden wel dat Gij ons deedt, wat wij U zullen vragen.

36 Hij zeide tot hen : Wat wilt gij, dat ik u doen zal ?

37 Zij zeiden tot Hem : Geef ons, dat wij de één aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid.

38 Doch Jezus zeide tot hen : Gij weet niet, wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik drink, of met de doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt wordt ?

39 Zij zeide tot Hem: Wij kunnen het, Jezus zeide tot hen : de beker, die ik drink, zult gij drinken en met de doop, waarmede Ik gedoopt wordt, zult gij gedoopt worden.

40 maar het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde, staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is.

41 En toen de tien dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen.

42 En Jezus riep hen tot Zich en zeide tot hen : Gij weet, dat zij, die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren, en hun rijksgroten oefenen macht over hen.

43 Zó is het echter onder u niet.

44 Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn ; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn.

45 Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Zingen Lied 967 : 1,2,3 en 4

1 Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm u, Heer.

3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm u, Heer.

4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, – verdrijf de nacht!
Erbarm u, Heer.

Schriftlezing Marcus 10 : 46 t/m 52

De genezing van Bartimeüs

46 En zij kwamen te Jericho. En toen Hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, aan de weg.

47 En toen hij hoorde, dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te roepen en te zeggen : Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.

48 En velen bestrafden hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer : Zoon van David, heb medelijden met mij !

49 En Jezus stond stil en zeide : Roep hem. En zij riepen de blinde en zeide tot hem: Houd moed, sta op, Hij roept u.

50 Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.

51 En Jezus antwoordde en zeide tot hem : Wat wilt gij, dat ik u doen zal ? De blinde zeide tot Hem : Rabboeni, dat ik ziende worde !

52 En Jezus zeide tot hem : ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Zingen lied 967 : 5,6 en 7

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.

Verkondiging Marcus 10 : 52b

Zingen lied 534

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader.

Inzameling van de gaven

- 1^e collecte voor ZWO
- 2^e collecte voor Diaconie
- 3^e collecte voor Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 1001 (*staande*)

1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Zegen (gezongen AMEN)



MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 27 oktober 2024 om 09.30 uur oecumenische viering in de Quirinuskerk kerk te Halsteren. In deze dienst gaat Ds. W. Lolkema en pastor A. Rouwendal voor.

Open Kerk

De Open Kerk van 2 november zal iets anders verlopen dan normaal. Deze ochtend zal er uitleg gegeven worden over de restauratie van het orgel, en de klank van het orgel kan beluisterd worden.

De kerk is open vanaf 11.00 uur.

Vanaf 12.00 uur zal Edu de Goffau met enige regelmaat het orgel bespelen.

Rond 14.30 zullen we afsluiten. Iedereen is van harte welkom.

Natuurlijk is er koffie of thee vanaf 11.00 uur.

“Avond van het gemis”

Hartverwarmend voor iedereen die een dierbare mist

Donderdag 2 november vanaf 19.00 uur is de Sint-Martinuskerk in Halsteren en de Kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer voor iedereen open die een overleden geliefde wil gedenken door een kaarsje aan te steken, een brief te schrijven (Hemelpost) of een troostrijk gedicht te lezen.

Rond 20.00 uur gaan we in Halsteren gezamenlijk lopend met een lichtje naar de begraafplaats om de Hemelpost te verbranden.

In Nieuw-Vossemeer wordt de Hemelpost verbrand op de begraafplaats naast de kerk.

Daarna is er gelegenheid om in de kerk nog na te praten.

In dit uur is er driemaal een korte presentatie van foto's van overledenen. U kunt een foto van uw

dierbare voorzien van naam, geboortedag en dag van overlijden sturen naar gearos@home.nl Koffie/thee en limonade staat voor u klaar!

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com

