



Liturgie voor de eredienst op

zondag 24 november 2024 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer



Voorganger: ds. Marina van der Zwaag
Ouderling: mw. Lysbeth Strating
Diaken: mw. Lia Rozendaal
Organist: mw. Henny Besling
Koster: dhr. Arjan Wensink
Videoteam: dhr. Henk Moerenhout

VOORBEREIDING

Voor de dienst luisteren we naar Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied 289: 1 en 2

1 Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein

Bemoediging en groet:

V: Ons begin is in de Ene,
scheppende liefde voor alles wat leeft

A: HOUD ONS VAST IN UW TROUW

V: U gaat als een Vriend met ons mee,
wij lezen U in elkaars gezicht

A: HOUD ONS VAST IN UW LIEFDE

V: Geestkracht die ons beweegt,
troost, bemoedigt en vervult

A: HOUDT ONS VAST IN UW WAARHEID

V: Schenk ons genade en vrede

A: VANDAAG EN ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN. AMEN.

Vervolg aanvangslied 289: 3

3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

RONDON HET WOORD

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Voor de kinderen

Schriftlezing Jesaja 65: 17 t/m 25 (NBV21) door lector

¹⁷ Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.

¹⁸ Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.

¹⁹ Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen
en me verheugen over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.

²⁰ Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.

²¹ Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;

²² in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk
zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten

van het werk van hun handen.

²³ Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht,
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.

²⁴ Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen,
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

²⁵ Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw eet stro, net als een rund,
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Zingt Lied 608: 1 en 2 Glorify, vers 3, Glorify en gemeente

1 De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.

Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.

Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.

Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3 De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 737: 1, 2, 4, 11, 20 en 21.

1 Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

2 Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

4 En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

11 Maar daar is leven een en al
verrukking en plezier
en duizend jaren zijn er als
de dag van gisteren hier.

20 Van alle kanten komen zij
de lange lanen door,
het is een eindeloze rij,
de kinderen gaan voor.

21 Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

DIENST VAN DE GEDACHTENIS

Inleidende woorden

**Noemen van de namen van hen die overleden zijn en het aansteken van een
gedachteniskaars aan de Paaskaars**

Glorify zingt “Langzaam zie ik hen gaan”:

Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.
Wat gouddoorschenen stof,
dan wordt het in de hof
nog stiller dan voorheen.
De liefsten – Één voor één.
(Tekst Ida Gerhardt)

GEBEDEN EN GAVEN

**Dankgebed, voorbeden,
afgesloten met het zingen van “Abbah Vader, U alleen”:**
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgroondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader U alleen, U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Collecten

- 1^e collecte voor PKN Pastoraat (L)
- 2^e collecte voor Predikantsplaats
- 3^e collecte voor Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied "Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan":

- 1 gemeente (éénstemmig) en Glorify (meerstemmig)
- 2 Glorify (meerstemmig)
- 3 gemeente (éénstemmig) en Glorify (meerstemmig)

1 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jouw zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon , waarvoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangens wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik je hand, die je tranen wist.

Zegen, gezongen Amen



MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 1 december 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst gaat ds. Bert Ten Kate voor.

Cultuur in Kerk Nieuw Vossemeer

Musica Poëta Bij Cultuur in het kerkje, op Zondagmiddag 8 december aanvang 14.00 uur

Locatie: Protestantse kerkje Voorstraat 48 4681 AD Nieuw Vossemeer.



Muziek en woord gaan samen in het optreden van Musica Poëta, een trio passievolle performers bestaande uit een zangeres, een gitarist en een verteller. Zij brengen een sprankelend programma van prachtige muziek/zang en poëzie.

Julia Martina met Colombiaanse Curaçaose weet een ieder te boeien met haar performance en stem. In

2015 Cum Laude afgestudeerd aan het conservatorium te Rotterdam met als specialiteit Latijns -Amerikaanse zang. Vooral veel mooie songs met passie. Ze weet zich ook moeiteloos aan te passen in vele andere muziekstijlen.

Gitarist **Jaime NANOHA** was al van kleins af aan een liefhebber van muziek, op zijn 19^e werd hij gegrepen door de schoonheid van de klassieke gitaar en is in 2015 Cum Laude afgestudeerd aan conservatorium in Rotterdam.

Coen Dirkx, voordrager en dichter zoekt zijn passie in de woorden heeft eigen radio programma Musica Poëta waarin hij de combinatie zoekt van muziek en woord. Een muziekmiddag vol met muziek en mooie voordrachten. U bent hartelijk welkom.

Kaartjes voor dit concert kosten € 10,-

U kunt reserveren voor dit bijzonder concert door een mail te sturen aan janvandevelde@caiway.nl met vermelding aantal kaartjes.

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com