



protestantse gemeente te
Halsteren ⊕ Nieuw-Vossemeer

Liturgie voor de eredienst op

zondag 4 februari 2024 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer



Voorganger:	Ds. Hans de Bie
Ouderling:	Dhr. Bernard Klazema
Diaken:	Dhr. Jan Kleinjan
Organist:	Dhr. Johan Heuseveldt
Koster:	Dhr. Arjan Wensink
Videoteam:	Dhr. Marcel de Jong

VOORBEREIDING

De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied 280 : 1,2,3 en 4 (staande)

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?4

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Groet en bemoediging (beurtspraak)

Voorganger : De Heer zij met u

Allen : **Ook met u zij de Heer**

Voorganger : Onze hulp is de NAAM van de Heer

Allen : **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Voorganger : Die niet loslaat het werk van zijn handen

Allen : **Maar trouw is in eeuwigheid, Amen**

(De gemeente gaat zitten)

Psalm van de zondag : Psalm 42 : 1,3 en 4 (nieuwe psalmberijming)

1. Als een uitgeputte hinde
die naar stromend water smacht,
zo verlang ik U te vinden,
God, mijn levensbron, mijn kracht.
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn:
Wanneer zal ik bij Hem zijn?
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
zal zijn glimlach mij begroeten?

3. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt – heb geduld! –
dat je Hem aanbidden zult.
Straks zal ik zijn naam belijden:
Hij zal mij opnieuw bevrijden.

4. God, mijn ziel is neergebogen,
diep verdrietig, opgebrand –
maar ik houd U toch voor ogen
in dit afgelegen land.
Watervloed roept watervloed;
noodweer slaat me tegemoet.
Radeloos raak ik bedolven
onder zware, zwarte golven.

Kyrië gebed met gezongen Kyrië

Heer, ont - ferm U, Heer, ont - ferm U,
Chris - tus ont - ferm U, Chris - tus ont - ferm U,
Heer, ont-ferm U o - ver ons, Heer ont-ferm U o - ver ons.

Glorialied 146c : 1 en 4 (staande)

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde, –
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

RANDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing Marcus 4 : 35 – 41 (NBV21)

35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen:
'Laten we het meer oversteken.'

36 Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat,
en voeren samen met de andere boten het meer op.

37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die
vol water kwam te staan.

38 Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem
wakker en riepen: 'Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?'

39 Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei
tegen het water: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het water kwam
helemaal tot rust.

40 Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds
niet?'

41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is Hij
toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?'

Zingen : Lied 850

1 Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?

2 Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?

3 Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?

4 Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.

5 Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.

Overdenking van het Woord

Meditatief orgelspel

Zingen : Lied 91a

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2 Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

We staan een moment stil bij de watersnood van 1 februari 1953

Ná De Ramp námen we onze verantwoordelijkheid. Het Deltaplan maakt Zeeland veilig. Op de Oosterscheldekering staat: Hier gaan over het tij de maan, de wind en wij. We berekenen de invloed van de maan op het tij. We voorspellen de windkracht. En met onze Deltadammen bedwingen we de elementen. Denken we.

Boven het bruisen van vele wateren
boven chaos en dood
boven natuurwetten en elementen
boven menselijk falen en kunnen
boven onze veiligheid en overmoed

is de Heer machtig.
Hij gaat over het tij.
Hij regeert voorgoed.
Ondanks alles - over alles.
Veilig zijn we enkel bij Hem.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het 'Onze Vader'.

Gebed met als acclamatie: **Keer U om.....**

tekst: Huub Oosterhuis
muz: Antoine Oomen

The image shows two lines of musical notation in G major (one sharp) and 2/2 time. The first line has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The notes are G4, B4, D5, G4, B4, D5. Below the notes are the lyrics: 'Keer U om naar ons toe'. The second line also has a treble clef and a key signature of one sharp. The notes are G4, B4, D5, G4, B4, D5. Below the notes are the lyrics: 'keer ons toe naar el-kaar.'. The piece ends with a double bar line and repeat dots.

Inzameling van de gaven

- 1^e collecte voor : ZWO
- 2^e collecte voor : Predikantsplaats
- 3^e collecte voor : Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 425 (staande)

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen (gezongen AMEN)



MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 11 februari 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren.
In deze dienst gaat Ds. L. de Ronde voor.

Vorming & Toerusting

Thema: “**Verdriet en verlies**”

Datum: 6 februari 2024

Plaats: Sint-Martinuskerk te Halsteren, Dorpsstraat 20.

Aanvang 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open.

Spreker is de heer Luuc Smit, docent aan de HZ University of Applied Sciences in Zeeland. De heer Smit doceert daar de vakken Psychotrauma en Verliesverwerking.

Daarnaast heeft hij een praktijk voor hulpverlening en haptonomie. De heer Smit heeft 35 jaar praktijkervaring in de hulpverlening en was o.a. directeur van Slachtofferhulp Zeeland en hoofd jeugdreclassering/jeugdbescherming en hoofd van de afdeling gedragsdeskundigen.

Ook heeft hij veel geschreven over traumaverwerking en rouwen bij verlies.

Vanuit zijn grote ervaring neemt hij ons deze avond mee in een gesprek over verlies, verdriet en verwerking.

Het belooft een bijzondere avond te worden.

De toegang is gratis.

Na de lezing is er nog gelegenheid wat na te praten onder het genot van een drankje.

Van harte welkom.

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv)

of www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net

Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com