



Liturgie voor de eredienst op

zondag 2 juni 2024

Om 10.00 uur in de Protestantse Kerk te Halsteren



Voorganger:	Ds. Marina van der Zwaag
Ouderling:	Mw. Janny van Huizen
Diaken:	Mw. Dieneke van Weesep
Organist:	Mw. Gertie van Elsacker
Koster:	Mw. Esther Botterweck
Videoteam:	Dhr. Cees van der Zwaag

VOORBEREIDING

De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied 212 : 1,2 en 3

1 Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

Bemoediging :

V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,

A: ZIE ONS HIER STAAN

V: Wij die van U hebben gehoord,

A: HOOR ONS AAN.

V: Uw naam is dat Gij mensen helpt,-

A: WEES ONZE HULP,

V En dat Gij alles hebt gemaakt,-

A: MAAK ALLES NIEUW,

V: En dat Gij ons bij name kent,-

A: LEER ONS U KENNEN,

V: Die Bron van leven wordt genoemd,-

A: DOE ONS WEER LEVEN,

V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,-

A: WEES HIER AANWEZIG. AMEN.

Groet :

V: De Heer zal bij u zijn

A: DE HEER ZAL U BEWAREN.

Vervolg aanvangslied 212 : 4 en 5

4 Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

5 Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja

Kyriëgebed

Glorialied 870 : 1, 2, 3, 7 en 8

1 Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.

2 Godlof, aan ons is toegezegd
dat gij herleven doet
wie zijn gesneuveld in 't gevecht
van 't kwade tegen 't goed.

3 Een ander trad in onze plaats,
een mens tot ons behoud,
geprezen zij de liefde Gods
die ons zijn raad ontvouwt.

7 die leidt ons door de doodsijdaan
en houdt ons bij de hand,
die heeft voor ons de weg gebaad
naar het beloofde land.

8 Geprezen, God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.

RONDON HET WOORD

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Voor de kinderen

Eerste Schriftlezing Handelingen 4 : 32 t/m 37 (door lector)

32 Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.

33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.

34 Niemand onder hen leed gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen

35 en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.

36 Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal 'zoon van de vertroosting' betekent.

37 Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

Zingen Psalm 133 : 1 en 2

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

2 Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God de Heer.

Tweede Schriftlezing Handelingen 5: 1 t/m 11 (door voorganger)

- 1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond,
- 2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen.
- 3 Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?'
- 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.'
- 5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig.
- 6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.
- 7 Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was.
- 8 Petrus vroeg haar: 'Zeg me, hebben jullie het stuk grond voor dit bedrag verkocht?' Ze antwoordde: 'Ja, voor dit bedrag.'
- 9 Daarop zei Petrus: 'Hoe hebben jullie durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.'
- 10 Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man.
- 11 De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Zingen Lied 333 2x

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Derde Schriftlezing Handelingen 5 : 12 t/m 16 (door lector)

12 De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo,
13 en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen.

14 Er kwamen steeds meer mensen bij die in de Heer geloofden, een groot aantal mannen zowel als vrouwen,

15 en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matten buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen.

16 Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.

Zingen Lied 791: 1 en 6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 691 : 1, 2 en 3

1 De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede

die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

2 De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader

Collecten

- 1^e collecte voor Project Oecumene
- 2^e collecte voor Predikantsplaats
- 3^e collecte voor Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 756 : 1, 2, 3, 4 en 6

1 Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezing
verdrijven leed en dood?

3 Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4 Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Zegen, gezongen Amen



MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 9 juni 2024 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze dienst gaat ds. Hans de Bie voor.

ReliVise

Dinsdag 11 juni 2024 worden er weer opnames gemaakt voor ReliVise. Dit keer vanuit de Kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer.

De uitzending wordt op vrijdag 14 juni a.s. via ZuidWest TV uitgezonden.

Vrijwilligersbijeenkomst

Graag maken wij u nu alvast attent op de vrijwilligersbijeenkomst op 22 juni a.s. in de Sint-Martinuskerk. Aanvang 16.00 uur.

Alle vrijwilligers van harte welkom voor een gezellig samenzijn als waardering voor alle tijd en energie waarmee u zich inzet voor onze gemeente.

De kerkenraad.

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.pghnv.nl/

Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com