



Liturgie voor de eredienst op

zondag 30 juni 2024 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Halsteren



Voorganger: Ds. Marina van der Zwaag
Ouderling: Mw. Plonie van Ooijen
Diaken: Mw. Dieneke van Weesep
Organist: Dhr. Edu de Goffau
Koster: Mw. Ann Tuynman
Videoteam: Dhr. Martin Vooijs

VOORBEREIDING

De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied 84 : 1, 2 en 3

Lied 84:1 Liederen liturgie



1 Hoe lief - lijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt la - ten wo - nen bij de men - sen.
Hoe brand ik van ver - lan - gen om
te ko - men in uw hei - lig - dom.
Wat zou mijn hart nog lie - ver wen - sen
dan dat het jui - chend U ont - moet
die le - ven zijt en le - ven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

3 Welzalgig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Groet en bemoediging:

V: De Heer zij met u

A: **Ook met u zij de Heer**

V: Onze hulp is de NAAM van de Heer

A: **Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.**

Vervolg aanvangslied 84 : 5

Lied 84:5 Liederen liturgie

5 O He - re, ons schild van om - hoog,
zie ne - der met een gun - stig oog
op uw ge - zalf - de in uw tem - pel.
Eén dag in uw pa - leis is meer
dan dui - zend el - ders. Ik ver - keer
veel lie - ver ne - derig aan uw drem - pel
dan dat ik aan - zit, hoog - ge - acht
waar men de He - re God ver - acht.

Kyriëbed

Glorialied 863 : 1, 3, 4 en 6

Lied 863:1 Liederen liturgie

1 Nu laat ons God de He - re
dank - zeg - gen en Hem e - ren,
want goed zijn al - le din - gen
die wij van Hem ont - vin - gen.

3 Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

4 Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

6 Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

RONDON HET WOORD

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Voor de kinderen

Schriftlezing Handelingen 11 : 19 t/m 26, NBV21 (door lector)

19 De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden.

20 Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus.

21 De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer.

22 Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden.

23 Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer.

24 Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

25 Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken,

26 en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

Zingen Lied 319 : 1, 5, 6 en 7

Lied 319:1 Liederen liturgie

1 Al-les wat er staat ge-schre-ven,
Heer, doe ons ver-staan,
want uw woor-den zijn ons le-ven,
spreek ons aan!

5 Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.

6 Zend uw regen uit de wolken
die het groeien doet:
graan dat brood wordt voor uw volk in
overvloed.

7 Gij gaat onze aard' te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Lied “De toekomst is op handen”, uit Van Harte van Alfred C. Bronswijk, melodie Psalm 107:

1, De toekomst is op handen.
Het licht licht dichterbij.
Nieuw heimwee vult de landen
met ongekend getij.
De dromen worden waar.
Meer dan wij konden wensen.
De tijd loopt uit op daar,
waar vrede woont bij mensen.

2, ‘Messias’ wil Hij heten,
die mens voor mensen is,
door wie wij werk’lijk weten
wat lichtend leven is.
Zijn wet herschept de norm.
Zijn waarde her-ijkt waarden,
zodat, ondanks de storm,
straks vrede komt op aarde.

3 Wij, Messiaanse mensen,
wij zijn de nieuwe loot,
voorbij de oude grenzen,
voorbij het land van dood.
Godsvolk, heradem weer!
Vaar uit naar nieuwe stranden!
’t Getij van onze Heer,
Zijn toekomst is op handen.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader

Collecten

- 1e collecte voor KIA Wereld Diaconaat (Moldavie)
- 2e collecte voor Diaconie
- 3e collecte voor Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 970 : 1, 3 en 5

Lied 970:1 Lieder en liturgie

1 Vlam - men zijn er ve - le, één is het licht,
licht van Je - zus Chris - tus,
vlam - men zijn er ve - le, één is het licht,
wij zijn één in Chris - tus.

3 Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Zegen, gezongen Amen

A - men, a - men, a - men.

MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 7 juli 2024 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze dienst gaat Ds. Hans de Bie voor.

Vakantie

Ds. Marina van der Zwaag heeft vakantie van maandag 1 juli t/m zondag 28 juli 2024. Er is vervanging geregeld. Wilt u graag in deze periode een predikant spreken, neem dan even contact op met een kerkenraadslid.

Open Kerk

Zaterdag 6 juli is er weer Open Kerk in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Van 11.00 tot 14.00 uur staat de deur open voor iedereen die een kopje koffie of thee komt drinken. Maar ook voor een praatje of een luisterend oor. WELKOM.

“Samen tegen armoede”

De diaconie doet mee aan deze landelijke actie om de Voedselbanken te ondersteunen.

Daarom staat er tijdens **Open Kerk** een doos in de Sint-Martinuskerk om houdbare etenswaren te doneren. Deze boodschappen zijn bestemd voor klanten van de Voedselbank door heel Nederland. De voedselbanken hebben nog steeds heel grote tekorten en alle bijdragen worden bijzonder gewaardeerd.

Ook op alle zondagen tijdens de kerkdienst, zowel in Halsteren als Nieuw-Vossemeer, kunt u uw boodschappen meebrengen. In beide kerken staat een doos om ze te verzamelen.

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com