



Liturgie voor de eredienst op

zondag 9 juni 2024

om 10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer



Voorganger:	Ds. Hans de Bie
Ouderling:	Dhr. Martin Vooijs
Diaken:	Mw. Lia Rozendaal
Organist:	Dhr. Johan Heuseveldt
Koster:	Dhr. Arjan Wensink
Videoteam:	Dhr. Jan Kleinjan

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied 280: 1, 2 en 3 (*staande*)

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Groet en bemoediging

voorg. De Heer zij met u
allen *Ook met u zij de Heer*
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer
allen **Die hemel en aarde gemaakt heeft**
voorg Die niet loslaat het werk van zijn handen
allen **maar trouw is in eeuwigheid. Amen**

Drempelgebed

(gemeente gaat zitten)

Psalm van de zondag : Psalm 121 (Nieuwe Psalmberijming)

1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.

2. Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:

je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.

3. De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen
en in de nacht jou dragen.

4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.

Kyrië gebed met gezongen Kyrië



Heer, ont - ferm U, Heer, ont - ferm U,
Chris - tus ont - ferm U, Chris - tus ont - ferm U,
Heer, ont-ferm U o - ver ons, Heer ont-ferm U o - ver ons.

Glorialied Psalm 146 : 1, 4 en 6 (Nieuwe Psalmberijming) *(staande)*

1. Halleluja! Heel mijn leven
loof en prijs ik God, de HEER.
Hem wil ik mijn liefde geven,
al mijn dank en al mijn eer.
Zingen zal ik levenslang,
elke dag die ik ontvang.

4. Hij doet recht en zal bevrijden
wie niet weet wat vrijheid is,
voedt royaal wie hongerlijden,
redt uit de gevangenis.

Blinde ogen opent Hij;
wie gebukt gaat, staat Hij bij.

6. Eeuwig zal de HEER regeren,
alle generaties door.

Sion, kom je koning eren;
vorstelijk gaat Hij ons voor.
Geef je vrolijkheid een stem;
halleluja – zing voor Hem!

RONDONOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing Handelingen 3 : 1 - 10 (NBV21)

1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed.

2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel.

3 Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid.

4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.'

5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen.

6 Maar Petrus zei: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.'

7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels.

8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend.

9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven.

10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Zingen Lied 221 : 1 en 2

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Uitleg en verkondiging

Zingen : lied 836

1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

3 O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het 'Onze Vader'.

Gebed met als acclamatie: **Keer U om.....**

tekst: Huub Oosterhuis
muz: Antoine Oomen



The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 2/2 time. The first staff contains the melody for the phrase 'Keer U om naar ons toe'. The second staff contains the melody for the phrase 'keer ons toe naar el-kaar.' and ends with a double bar line and repeat dots. The lyrics are written below the notes.

Inzameling gaven

1e collecte voor Diaconie
2e collecte voor Pastoraat
3° collecte voor Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied : 978 (*staande*)

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen



Orgelspel

MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 16 juni 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst gaat Dhr. Rob Favier voor.

ReliVise

Dinsdag 11 juni 2024 worden er weer opnames gemaakt voor ReliVise. Dit keer vanuit de Kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer.

De uitzending wordt op vrijdag 14 juni a.s. via ZuidWest TV uitgezonden.

Vrijwilligersbijeenkomst

Graag maken wij u nu alvast attent op de vrijwilligersbijeenkomst op 22 juni a.s. in de Sint-Martinuskerk. Aanvang 16.00 uur.

Alle vrijwilligers van harte welkom voor een gezellig samenzijn als waardering voor alle tijd en energie waarmee u zich inzet voor onze gemeente.

De kerkenraad.

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.pghnv.nl/

Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com