



Liturgie voor de eredienst op

zondag 7 juli 2024 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer



Voorganger: Ds. Hans de Bie  
Ouderling: Mw. Gea Ros  
Diaken: Mw. Dieneke van Weesep  
Organist: Dhr. Johan Heuseveldt  
Koster: Dhr. Arjan Wensink  
Videoteam: Dhr. Marcel de Jong

## **VOORBEREIDING**

**Orgelspel**

**Welkom en afkondigingen**

**Moment van stilte**

**De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars**

## **Aanvangslied : Lied 217 (staande)**

1 De dag gaat open voor het woord des Heren,  
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  
God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing

## **Groet en bemoediging**

voorg. De Heer zij met u  
**allen Ook met u zij de Heer**  
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer  
**allen Die hemel en aarde gemaakt heeft**  
voorg Die niet loslaat het werk van zijn handen  
**allen maar trouw is in eeuwigheid. Amen**

## **Drempelgebed**

*(gemeente gaat zitten)*

## Psalm van de zondag : 91-A

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

2 Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.

3 Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

## Kyrië gebed met gezongen Kyrië



Heer, ont - ferm U, Heer, ont - ferm U,  
Chris - tus ont - ferm U, Chris - tus ont - ferm U,  
Heer, ont - ferm U o - ver ons, Heer ont - ferm U o - ver ons.

## **Glorialied 146-C: 1 en 2 (staande)**

1 Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,  
zij keren eens tot de aarde weer;  
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,  
niemand gedenkt hun daden meer.  
Machtigen wankelen in hun waan, –  
roepen wij dan de Here aan.  
Halleluja! Halleluja!

## **RNDOM HET WOORD**

### **Gebed bij de opening van het Woord**

#### **Lezing: Jesaja 58: 7 – 11 (NBV21)**

7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,  
onderdak bieden aan armen zonder huis,  
iemand kleden die naakt is,  
je bekommeren om je medemensen?  
8 Dan breekt je licht door als de dageraad,  
je zult spoedig herstellen.  
Je gerechtigheid gaat voor je uit,  
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.  
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;  
als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: 'Hier ben Ik.'  
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,  
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,  
10 wanneer je de hongerige schenkt

wat je zelf nodig hebt  
en de verdrukke gul onthaalt,  
dan zal je licht in het donker schijnen,  
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

<sup>11</sup> De HEER zal je voortdurend leiden,  
Hij zal je verkwikken in dorre streken,  
Hij maakt je botten sterk en krachtig.  
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,  
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

### **Zingen : Lied 962 : 1**

1 Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb  
wat mij gedaan werd wat ik misdaan heb  
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef  
wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef  
al het beschamende neem het van mij  
en dat ik dit was en geen ander –  
dit overschot van stof van de aarde:  
dit was mijn liefde. Hier ben ik.

### **Korte toelicht op de evangelielezing**

**Lezing :** Lucas 16: 19 – 31 (NBV21)

<sup>19</sup> Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.

<sup>20</sup> Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren.

<sup>21</sup> Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.

<sup>22</sup> Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten.

Ook de rijke stierf en werd begraven.

<sup>23</sup> Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.

24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.”

25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.

26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”

27 Toen zei de rijke man: “Dan smeed ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,

28 want ik heb nog vijf broers.

Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.”

29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!”

30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.”

31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.””

### **Zingen : 912 : 4, 5 en 6**

4 Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw heilige Geest er woon’.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,  
’k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.

## Uitleg en verkondiging

### Meditatief orgelspel

Lied: 718 : 3 en 4

3 Maar wij rijken,  
ach, wij blijken  
hard en onverstoord.  
Open onze oren,  
Heer, opdat wij horen  
't roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,  
dat ons leven  
zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden  
't woord van uw genade  
opgaan, sterk en vrij.

### Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het 'Onze Vader'.

Gebed met als acclamatie: **Keer U om.....** tekst: Huub Oosterhuis  
muz: Antoine Oomen



### Inzameling gaven

- 1<sup>e</sup> collecte voor Jeugdwerk (PI)
- 2<sup>e</sup> collecte voor Predikantsplaats
- 3<sup>e</sup> collecte voor Onderhoud kerken

## **ZENDING EN ZEGEN**

**Slotlied** lied 425 (*staande*)

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

### **Zegen**



### **Orgelspel**

## **MEDEDELINGEN**

### **Koffiedrinken**

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

### **Kerkdiensten**

Zondag 14 juli 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst gaat Ds. B. ten Kate voor.

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of [www.pghnv.nl/](http://www.pghnv.nl/)  
Berichtjes sturen naar: [pghanv@gmail.com](mailto:pghanv@gmail.com)