

Stiltehoek

In de Sint-Martinuskerk in Halsteren is een hoek voor stilte en bezinning ingericht. Hier ligt ook het overlijdensregister van onze gemeente ter inzage. En kan er een kaarsje worden aangestoken voor iemand die dierbaar is. Iedereen kan deze hoek rondom de tijden van de te houden kerkdiensten gebruiken voor een moment van bezinning. Ook tijdens de Open-Kerk-uren kan de stiltehoek bezocht worden.

In de stiltehoek hangt het wandkleed van Sint-Martinus.

