

volg ons via



Kerkdiensten

- Zondag 1 oktober 2023:* Startzondag. Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is de ds. M. van der Zwaag-de Haan.
- Zondag 8 oktober 2023:* Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is M. van der Zwaag-de Haan.
- Zondag 15 oktober 2023:* Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. M. van der Zwaag-de Haan.
- Zondag 22 oktober 2023:* Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. H. de Bie uit 's Gravenpolder.
- Zondag 29 oktober 2023:* Oecumenische viering in de R.K. Quirinuskerk, Dorpstraat, Halsteren. Voorganger is ds. M. van der Zwaag-de Haan en pastor Lenie Robijn. Aanvang 09.30 uur!!!

Oecumenische viering Nieuw-Vossemeer

Pastor de Kort en Pastor Lenie Robijn hebben ons laten weten dat zij geen oecumenische vieringen in Nieuw-Vossemeer meer kunnen organiseren. Zij werken in 6 kerken en gezien het feit dat er geen gemeenteleden aanwezig zijn om mee te helpen, hebben ze besloten te stoppen met de oecumenische vieringen in Nieuw-Vossemeer.

Namens de werkgroep Oecumene,
Bernard Klazema

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683 948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Bij de diensten

Zondag 1 oktober is het Startzondag. Thema van de startzondag is "Ga mee, bid mee, zing mee".

"Ga mee" naar de Sint-Martinuskerk in Halsteren waar we om 10.00 uur een kerkdienst houden met afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Zanggroep "Glorify" verleent medewerking. En "Ga mee" met ons koffiedrinken na de kerkdienst.

"Zing mee" dat vragen wij u na de koffietijd. Een paar liederen, bekende melodieën met een nieuwe tekst.

"Bid mee" schrijf tijdens het koffiedrinken het "Onze Vader" met uw eigen woorden, waarmee we dit samenzijn besluiten.

Daarna lunchen we samen in de kantine van de familie Hoogerbrugge, Zoekweg 78, Lepelstraat. Wilt u hiervoor zelf iets lekkers meebrengen? Broodjes, koek, salade, etc. Alles is welkom. Dat laten we aan u over. Wij zorgen voor de presentatie van alle gerechten en voor koffie/thee, sap enz. En voor de kinderen zijn er leuke spelletjes.

Werkgroep Startzondag

PS: Er is vervoer aanwezig voor wie niet zelf kan rijden.

Zondag 15 oktober, Israëlzondag

Agge Nebbisj in de Sint-Martinuskerk



Tijdens een uitgestelde Israëlzondag (die officieel op 1 oktober is) treedt de Klezmerband Agge Nebbisj op. De muzikanten en zanger zullen een belangrijk aandeel in de dienst hebben en een heel aantal nummers ten gehore brengen. Daarnaast zal een beeld getoond worden dat voor de ingang van Yad Vashem staat. De lezingen staan in het teken van dat beeld en de muziek van de Klezmerband. Het belooft een

indrukwekkende dienst te worden, waar ook gemeenteleden van andere kerken welkom zijn en niet kerkelijk betrokkenen die van klezmermuziek houden. De dienst begint om 10.00 uur.

Ds. Marina van der Zwaag.

Zondag 29 oktober is er een Oecumenische viering in de Quirinuskerk te Halsteren. De werkgroep Oecumene heeft deze dienst voorbereid. Medewerking wordt verleend door werkgroep Oecumene, ds. Marina van der Zwaag en pastor Lenie Robijn. De dienst begint om 09.30 uur!!!

Van de kerkenraad

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 19 september 2023 de jaarrekening 2022 goedgekeurd evenals de jaarrekeningen van de begraafplaatsen.

Wij nodigen u uit voor een korte gemeentebijeenkomst op 8 oktober 2023 na de kerkdienst, waar de jaarrekeningen u ter goedkeuring worden aangeboden. De kerkrentmeesters zullen de cijfers toelichten.

Open Kerk, Sint-Martinuskerk, Halsteren, Zaterdag, 7 oktober 2023



Op deze zaterdag is er weer Open Kerk in onze St. Martinuskerk, en zoals altijd is iedereen weer van harte welkom voor een kopje koffie of thee enz. met een gesprekje, luisterend oor of om onze mooie kerk te ervaren.

Vandaag hebben we bijzondere gasten: medewerkers van de - welbekende - kringloop "Goed voor Goed", van de Thoolseweg. Ze brengen kunst en mode mee, om te laten zien: kunst, gemaakt hier in Halsteren en op Goeree- Overflakkee, waar meer vestigingen zijn van "Goed voor Goed". En ook vintage mode, met aangeklede poppen. De locatiemanager, Devin Verolme, is aanwezig om e.e.a. te vertellen en evt. vragen te beantwoorden. Hij is misschien nog wel bekend onder ons, van de Open Kerk- online interviews tijdens de corona- periode, waarin Henk van het Maalpad hem heeft geïnterviewd.

Iedereen ook deze zaterdag weer van harte welkom, tussen 11.00 en 14.00 uur is onze kerk open!
Werkgroep Open Kerk

Tijdens de Open Kerk zaterdag van 2 december a.s. willen we een tentoonstelling organiseren waarin de Kerststal centraal staat. Hiervoor doen we een oproep aan u allemaal, of u een Kerststal hebt, die een plekje mag krijgen in onze Kerk, voor de expositie die tijdens deze Open Kerk gehouden wordt. Het maakt niet uit, of de Kerststal bijzonder is of niet, oud of nieuw enz.

We horen graag van u! U kunt contact opnemen met iemand van de werkgroep: Lucy Moerland, Plonie van Ooijen, Lia Rozendaal of Janneke KleinJan.

We hopen op een mooie tentoonstelling!

En tot slot: elke eerste zaterdag van de maand wordt het carillon bespeeld door één van de beiaardiers van 13.00 – 14.00 uur.

"Avond van het gemis"

Hartverwarmend voor iedereen die een dierbare mist.

Donderdag 2 november in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Aanvang 19.00 uur.

Steek een kaarsje aan, lees een gedicht, schrijf een brief aan iemand die je dierbaar is.

En op deze avond laten we graag foto's zien van uw dierbaren tijdens 3 korte presentaties. U kunt uw foto insturen met naam, geboortedatum en sterfdatum naar gearos@home.nl

Rondom de Martinus willen we lichtjes plaatsen. Daarvoor hebben we nog jampotjes nodig. Wilt u die voor ons sparen? U kunt ze afgeven bij Gerard Boekestijn, Dorpsstraat 95 in Halsteren of meenemen naar de kerk. Dank voor uw hulp.

Namens de voorbereidingsgroep, Ds. Marina van der Zwaag, Gea Ros-Peters

Vorming en Toerusting

'Psalmen: van tempel tot nieuwste berijming'

Op 14 november 2023 in de Sint-Martinuskerk te Halsteren zal ds. Adriaan Molenaar uit Woudrichem een avond leiden over 'Psalmen: van tempel tot nieuwste berijming'. Hij zal vertellen, maar er wordt ook samen gezongen, naar muziek geluisterd, en zelfs in groepjes een berijmpoging gedaan. De nadruk van deze avond ligt op de manier waarop psalmen de eeuwen door gezongen en berijmd zijn. Ook zal er aandacht zijn voor De Nieuwe Psalmberijming (2021), waar ds. Molenaar aan heeft meegewerkt als dichter.

Maak kennis met de rijkdom van 3000 jaar psalmzingen! Van psalmen zoals ze geklonken moeten hebben in de Tempel, via gregoriaans en 'hele noten' tot aan het nieuwe Liedboek en de nieuwste psalmberijming. Houdt u van zingen? Kom dan vooral! Houdt u van taal en dichten: ook daarover gaat het. Maar ook voor wie van geschiedenis houdt of gewoon zijn blik wil verbreden, is deze avond interessant. Deze avond wordt georganiseerd samen met de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Namens de Werkgroep Vorming en Toerusting, Janneke KleinJan, ds. Hans de Bie en Gea Ros

Wilt u alvast een idee krijgen van hoe de psalmen opnieuw zijn vertaald, dan verwijst ik u naar de website <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/>

Top 2000-dienst op 17 december 2023



Op 17 december gaat het weer gebeuren, in de St. Martinuskerk, zondag 17 dec. om 12.00: een Top 2000 dienst! Het is een lang gekoesterde wens van ons, om net als in 2018 er weer één te organiseren. Corona heeft ook dit te lang weten te verhinderen. Maar met des te meer enthousiasme gaan we aan de slag, en - we willen jou en u daar meteen in meenemen! We hebben een visioen van een creatieve, interactieve, blije vreugdevolle dienst, het wordt dan ook een Tóp 2023 dienst!

Deze keer willen we het zelf verzorgen, *met jullie hulp!*

Onze vraag is, of jij, u, jullie mee willen doen! Met muziek maken, zingen en/ of de dienst vormgeven op de 17e december. Maar ook, of jullie, jij, u iets aanlevert: een lied, een gedicht, een schilderij, een filmfragment, bloemen enz. iets creatiefs, iets wat je wilt delen, iets wat sprankelt, wat je raakt! En of hij/zij dan ook erbij vertelt, wat de associatie is, bij wat hij of zij aanlevert. En, als dat vertellen niet gaat, of één van ons dat dan kan doen.

Wij zorgen ervoor, dat e.e.a. beluisterd en getoond kan worden. Maar: het is wel heel belangrijk, dat alle ideeën **voor 20 oktober** ingeleverd worden. Dan is er nog voldoende tijd om e.e.a. voor te bereiden en te organiseren.

Inleveren kan bij Plonie van Ooijen: haar tel.nr. is 0612911495 of per mail: plonievanooijen@msn.com

We hopen op veel mooie reacties van jullie!

Marina, Plonie, Ann en Janneke

Werkgroep Eredienst en Muziek

De Baak - schilderen

Het was vroeg op voor een gepensioneerde, maar wat een dag. Een dag om nooit te vergeten, en om te zien hoeveel enthousiasme er aanwezig was om deze klus te klaren. Al die gemotiveerde mensen die zich belangeloos en met plezier inzetten om dit karwei te klaren. De organisatie was perfect, alle materialen en een professionele schilder waren aanwezig, alsmede de catering. Ik neem mijn petje af.



Ik zou jullie (en de medewerkers natuurlijk) heel hartelijk willen danken voor alle werkzaamheden namens de Protestantse Kerk Halsteren/Nieuw-Vossemeer.

Bernard Klazema

We hebben een jongerenwerker!

Al vaak hebben we de afgelopen drie jaar voor u gestaan om u bij te praten over de stand van zaken rond het aantrekken van een jongerenwerker. Eerst was er de fondsenwerving, toen het opzetten van de samenwerking, zowel tussen de gemeenten Steenberg, Ossendrecht en Halsteren – Nieuw Vossemeer als met Youth for Christ.

Na al deze stappen en het vele harde werk zijn we daarom erg blij om te kunnen melden dat Emily van Hoepen vanaf 1 september jl. aan de slag is gegaan als jeugdwerker voor bovengenoemde gemeenten. Een mijlpaal! In de dienst van 10 september heeft zij zich voorgesteld middels een videoboodschap die na de kerkdienst is vertoond in alle drie de gemeenten. Daarin heeft ze verteld over haar ervaring met jongerenwerk en de gebieden waar zij werkzaam is geweest: op straat, op school en in de kerk. Het bouwen aan relaties met jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, hen helpen te groeien en hoop bieden staan in dit werk centraal. Ze heeft er zin in, en wij natuurlijk ook! Binnenkort zullen de eerste contacten met onze jongeren worden gelegd.

Heeft u haar videoboodschap gemist? Via onze website en Facebookpagina is deze terug te zien.

Natuurlijk zullen we u op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

Namens de werkgroep Jongerenwerker Brabantse Wal,

Martin Vooijs

Van de ZWO-commissie



Open Kerk plus - terugblik

De weersomstandigheden tijdens de braderie waren zeer wisselend. Met golfjes kwamen bezoekers de Martinuskerk binnen om rond te kijken, wat te kopen of een praatje te maken. De opbrengst van de verkoop van boeken, zelfgemaakte handwerken, kaarten, sap en koffie of thee met een koekje bedraagt ca € 750. Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Zoals eerder gemeld is de opbrengst bestemd voor diverse projecten in Moldavië. Al eerder dit jaar ontvingen wij voor deze projecten € 320 vanuit de Open Kerk en de verkoop van boeken uit de boekenstand bracht ook al € 70 op. In het najaar willen we weer een actie houden met de verkoop van honing en wijn uit Moldavië. Dit gaan we samen met een aantal andere kerken van de Brabantse Wal doen. In oktober zullen wij u hierover in een apart rondschrijven informeren.

Namens de ZWO-commissie, Bas den Hollander

Tour d'Orange



Op 16 september hebben we namens de Brabantse Wal meegereden in de Tour d'Orange, een landelijke sponsorfietstocht van Youth for Christ. 154 kilometer hebben wij die zaterdag weggetrapt. De omstandigheden konden niet beter! Zomerse temperaturen, weinig wind op het mooie Goeree-Overflakkee en een uitstekende organisatie maakten de dag tot een feest. Enorme opsteker is ook de opbrengst van inmiddels € 1.670,-. Daarvoor willen we iedereen die ons gesponsord heeft hartelijk bedanken! Of het nu door het



kopen van koekjes was of een rechtstreekse gift, we zijn overweldigd door het resultaat. De opbrengst komt ten goede aan het jongerenwerk op de Brabantse Wal. Het moment valt mooi samen met het begin van de werkzaamheden van Emily van Hoepen die in september een begin heeft gemaakt met haar werkzaamheden.



Namens de samenwerkende gemeenten op de Brabantse Wal, Christian van Saarloos en Martin Vooijs

Archief van onze gemeente.

In onze gemeente hebben we te maken met een 'papieren archief' (uit het verleden) en natuurlijk al een hele periode met een 'digitaal archief'. Door de aard van onze organisatie is het moeilijk consequent een centraal archiefbeheer in de praktijk te brengen, al doet iedereen zijn uiterste best. Elke college is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen archief, maar de kerkrentmeesters dragen de eindverantwoordelijkheid voor het archief als geheel.



Papieren archief:

Enige tijd geleden heb ik aan de Kerkenraad/Kerkrentmeesters aangeboden het *papieren archief* van onze gemeente te inventariseren en in overleg te besluiten wat kan worden overgedragen aan het streekarchief, wat in eigen beheer moet worden bewaard ('werkarchief') en wat kan worden vernietigd.

Zover is het inmiddels, althans voor zover het mij / ons bekende stukken betreft.

Hoewel ik eerder al een beroep op ieder heb gedaan na te gaan wat hij/zij mogelijk nog als archiefmateriaal zou kunnen hebben (dank voor hen die stukken hebben aangeleverd), hebben we moeten vaststellen dat er nog hiaten zijn. Daarom nogmaals:

Wilt u nakijken of u nog ergens documenten heeft van onze gemeente die voor het archief waardevol zouden kunnen zijn: ik ontvang ze graag of kom ze bij u halen. Zo krijgen we ons archief zo compleet mogelijk!

Voor de goede orde: het gaat om formele, vastgestelde verslagen en notulen, correspondentie, overeenkomsten, krantenknipsels, foto's, documenten met juridische en/of historische waarde etc. etc. Dus niet om persoonlijke archieven met eigen aantekeningen!

Bij twijfel aan de status van stukken die in uw bezit zijn kunt u altijd even contact met me opnemen. Mocht u dergelijke documenten niet als papieren documenten hebben maar wel digitaal, dan is dat ook belangrijk om te weten.

Alvast dank voor uw medewerking.

Hartelijke groet.

Ben van Weesep. T: 0164-68 39 41/ 06 51 19 69 91 en E: bianweesep@ziggo.nl

Van de kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters



Jaarrekeningen 2022

De kerkrentmeesters hebben opnieuw de nodige vertraging gehad bij het opstellen van de jaarrekening, maar deze is inmiddels gereed, gecontroleerd door de kascontrolecommissie en door de kerkenraad vastgesteld. De jaarrekening, inclusief de rekeningen van beide begraafplaatsen, zijn beschikbaar in de kerken of kunt u zo nodig (digitaal) opvragen bij Rein Ros (rj.ros@home.nl, tel. 06-51557471).

Na de dienst van 8 oktober in Nieuw-Vossemeer zal een korte gemeentebijeenkomst worden gehouden, waarin een toelichting zal worden gegeven en eventuele vragen worden beantwoord. Indien u vragen heeft naar aanleiding van de stukken dan ontvangen de kerkrentmeesters deze graag vooraf (per mail of telefonisch), vanwege de vaak complexe materie.

Vrijwilligers gevraagd

Het schoonmaakteam van de Martinus kan wel enkele verse krachten gebruiken. Vele handen Aanmelden kan bij een van de koster.

Inrichting

Het meubilair van beide kerken en de Baak gaat al vele jaren mee. Er komen regelmatig klachten over het zitcomfort en verzoeken voor een andere indeling bij activiteiten. Het gebruik van de gebouwen is in de loop van de tijd gewijzigd en nieuwe apparatuur heeft zijn intrede gedaan. De eisen die aan de inrichting worden gesteld veranderen voortdurend, zowel tijdens kerkdiensten als bij andere activiteiten, waardoor meer flexibiliteit en snelle aanpasbaarheid benodigd is. Veranderingen zijn natuurlijk lastig in oude, monumentale gebouwen en met relatief weinig vrijwilligers. De kerkrentmeesters willen hiermee aan de slag met zoveel mogelijk input vanuit de gemeente. Gedacht wordt om werkgroepjes te formeren die gaan meedenken over de gehele inrichting van de Martinuskerk, de kerk in Nieuw-Vossemeer en De Baak. Gebruikersgroepen zullen worden benaderd om deel te nemen, maar belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te denken. Aanmelden kan bij een van de kerkrentmeesters.

Binnenkort zal vooruitlopend hierop geëxperimenteerd worden met een andere opstelling van de stoelen in de Martinus, vanwege klachten over de zichtbaarheid van de predikant en medewerkenden tijdens de dienst. Schrikt u dus niet als uw vertrouwde plaats ineens verdwenen is. Indien u speciale wensen heeft t.a.v. uw zitplaats dan kan de koster u hierbij behulpzaam zijn.

AV-installatie

We draaien nu enkele weken met de nieuwe beeldschermen en geluidsapparatuur. Tips ter verbetering zijn uiteraard nog steeds welkom.

Stand Kerkbalans

Tot nu toe is er door onze gemeente ruim €52.000,- overgemaakt voor kerkbalans. Dit is ruim 80% van de toezeggingen, een mooi resultaat waar we dankbaar voor zijn. Met nog 3 maanden te gaan dit jaar willen we u er aan herinneren (mocht u nog niet hebben betaald of bent u het wellicht vergeten): kijkt u het nog eens na. We hopen het toegezegde bedrag dit jaar weer te behalen. U weet dat we om onze kerkelijke gemeente draaiende te houden uw bijdrage hard nodig hebben. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Solidariteitskas van gemeenten, voor gemeenten

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Soms ontbreekt het aan menskracht of geld om een plan uit te voeren. Dan kan subsidie worden aangevraagd. Elk jaar wordt door de landelijke kerk de actie Solidariteitskas gehouden en wordt er van de belijdende leden 10 euro per persoon gevraagd. Wij moeten per lid 5 euro afdragen en het meerdere wat we ontvangen mogen we als kerk zelf houden.

U krijgt het verzoek tot betaling van dit bedrag een dezer dagen via de mail of per brief voor degenen die geen mailadres hebben of waarvan bij ons (nog) geen mailadres bekend is. Wij willen u dan ook vragen wanneer u een mailadres heeft dit door te geven aan het kerkelijk bureau, dan komt het in ons bestand en krijgt u o.a. ook de nieuwsbrief via de mail. Dit bespaart ons niet alleen papier maar ook inzet van vrijwilligers, dus arbeid. Het mailadres van kerkelijk bureau is: kerkelijkburo@pghnv.nl We versturen zowel de mails als de brieven met KerkAccept, dan kunt u heel gemakkelijk betalen met iDeal of met het scannen van de QR-code. Vanzelfsprekend blijft het ook mogelijk om op de oude vertrouwde manier uw bijdrage over te maken. Bij vragen hierover kunt u per mail uw vragen stellen aan de kerkrentmeesters op: kerkrentmeester@pghnv.nl. Bellen kan natuurlijk ook altijd.

Tot slot: **collectebonnen** zijn nog steeds verkrijgbaar na de dienst bij de dienstdoende ouderling of diaken.

Uw kerkrentmeesters

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 18 oktober 2023. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan
jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief