

volg ons via



Kerkdiensten

- Zondag 29 oktober 2023:* Oecumenische viering in de RK Quirinuskerk, Dorpsstraat, Halsteren. Voorgangers zijn pastor L. Robijn en ds. M. van der Zwaag.
- Zondag 5 november 2023:* Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Halsteren. Voorganger is de ds. M. van der Zwaag-de Haan.
Om 11.45 uur tot 12.15 uur kerk-op-schoot dienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Onder leiding van ds. Ellen van Sluijs
- Zondag 12 november 2023:* Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. H. de Bie uit 's Gravenpolder.
- Zondag 19 november 2023:* Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. M. van der Zwaag-de Haan.
- Zondag 26 november 2023:* Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. H. de Bie uit 's Gravenpolder. Gedachtenisdienst.

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683 948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Bij de diensten

Kind-op-schoot dienst 5 november 2023

Het thema van de dienst is "Alles Nieuw"

Zelfs de allerkleinsten weten wat "nieuw" is. B.v. mooie nieuwe kleren. Een nieuw speeltje. Een nieuw huis. Een nieuwe juf of meester of..... Ook in de kerk is het niet altijd hetzelfde. In de Bijbel maakt God alles nieuw. En soms staan er mensen op, die alles nieuw willen maken. Ook Dominee Beer is nieuw. Sinds het startweekend begonnen. De eerste dominee Beer van Bergen op Zoom. Hij komt ook helpen en misschien komt hij na de dienst wel bij jou logeren....

Het is best spannend, maar meestal ook leuk als er iets nieuws gebeurt of als iets zo maar verandert. Zelfs de allerkleinste kinderen zijn al veranderd. Ze zijn niet meer hetzelfde sinds ze als heel klein baby'tje geboren zijn. De kinderen mogen dan ook foto's meenemen van toen ze kleiner waren. Ook mogen ze speelgoed meebrengen van toen ze b.v. 0 jaar waren en toen ze 2 waren. Alles verandert. Al op heel jonge leeftijd merken de kinderen dat. In de winter zijn de bomen kaal, maar in de lente komen er blaadjes. Alles verandert. Alles wordt nieuw. God maakt alles nieuw.

Elk kind van 0 tot ongeveer 6 jaar is welkom in de Ontmoetingskerk. Samen met papa's, mama's, broertjes, zusjes, oma's en opa's, vriendjes en vriendinnetjes en iedereen die zich jong van hart voelt. Deze leuke dienst wordt geleid door Ds. Ellen van Sluijs en Ds. Beer natuurlijk. Annemiek Vogels speelt blokfluit, maar je mag ook zelf een instrumentje bespelen. Vooraf staan limonade en iets lekkers klaar in de foyer. De dienst is in de kerkzaal. Kom jij ook? Iedereen is uitgenodigd. Voor meer informatie: ejsvansluijs@hetnet.nl of 0164785608.

De **oecumenische dienst** zondag 29 oktober om 9.30 uur in de H. Quirinuskerk te Halsteren wordt gestreamd op Youtube via hun eigen kanaal:

<https://www.youtube.com/@halsterenh.quirinuskerk5836>. U gaat daar naar de rubriek live en klikt dan op de uitzending van 29 oktober.

Het thema van de dienst is "God en de naaste", n.a.v. de geboden zoals ze in Matteüs 22: 34 t/m 40 worden verwoord. Wat is de verhouding tussen en eerste en tweede gebod? In Exodus 22 lezen we enkele geboden die onder de tweede noemer staan. Medewerking wordt verleend door een combinatie van het RK-koor en ons koor Glorify.

Vorming en Toerusting

'Psalmen: van tempel tot nieuwste berijming'

Op 14 november 2023 in de Sint-Martinuskerk te Halsteren zal ds. Adriaan Molenaar uit Woudrichem een avond leiden over 'Psalmen: van tempel tot nieuwste berijming'. Hij zal vertellen, maar er wordt



ook samen gezongen, naar muziek geluisterd, en zelfs in groepjes een berijmpoging gedaan. De nadruk van deze avond ligt op de manier waarop psalmen de eeuwen door gezongen en berijmd zijn. Ook zal er aandacht zijn voor De Nieuwe Psalmberijming (2021), waar ds. Molenaar aan heeft meegewerkt als dichter.

Maak kennis met de rijkdom van 3000 jaar psalmzingen! Van psalmen zoals ze geklonken moeten hebben in de Tempel, via gregoriaans en 'hele noten' tot aan het nieuwe Liedboek en de nieuwste psalmberijming. Houdt u van zingen? Kom dan vooral! Houdt u van taal en dichten: ook daarover gaat het. Maar ook voor wie van geschiedenis houdt of gewoon zijn blik wil verbreden, is deze avond interessant. Deze avond wordt georganiseerd samen met de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Namens de Werkgroep Vorming en Toerusting, Janneke KleinJan, ds. Hans de Bie en Gea Ros
Wilt u alvast een idee krijgen van hoe de psalmen opnieuw zijn vertaald, dan verwijst ik u naar de website <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/>

Avond van het gemis 2 november

..... hartverwarmend voor iedereen die iemand mist.



In de Sint-Martinuskerk. Vanaf 19.00 uur bent u welkom. Steek een kaarsje aan voor een dierbare overleden, lees een gedicht over verlies en rouw, schrijf zelf een brief aan iemand van wie u hield (hemelpost), of luister gewoon in alle rust naar stemmige muziek. Als u een foto van een dierbare wilt tonen, kunt u deze sturen naar gearos@home.nl met geboorte- en sterfdatum. Deze laten we dan graag zien tijdens 3 korte presentaties. Om 20.00 uur gaan we met waxinelichtjes naar de begraafplaats.

Daar worden de brieven die geschreven zijn verbrand. Na afloop kunt u een kopje koffie/thee drinken in de Sint-Martinuskerk en, zo u wilt vertellen hoe u de avond heeft ervaren. Weet u welkom!

Namens de voorbereidingscommissie

Ds. Marina van der Zwaag

Handwerkgroep "De Baak"

Donderdagmiddag 28 september heeft de handwerkclub weer gezamenlijk geluncht, wat zo 1 of 2 x per jaar gebeurt.

Omdat juist deze dag de vrijwilligers groep van Sabic de Baak ging schilderen, zijn we uitgeweken naar de kerk. En dat was misschien wel minstens zo feestelijk! We hebben met zijn allen, bijna compleet! een heel gezellige middag gehad.



Vanaf het begin van de coronatijd zijn we dekentjes gaan maken voor Because We Carry (BWC). In het begin alleen babydekentjes, naast ook babysokjes en baby mutsjes, nu ook dekens voor grotere kinderen en voor volwassenen. Al snel hebben tientallen dames zich bij ons aangesloten, soms van ver buiten onze gemeentelijke grenzen, Zeeland en zelfs Gelderland. Afgelopen week is er weer een auto vol grotere en kleinere dekens afgeleverd in Weesp, bij het verzamelpunt, waarvandaan de transporten naar Griekenland vertrekken. Deze week hoorden we, dat de dekens dezelfde week nog meekonden met het transport naar Griekenland.

Via Because We Carry, de organisatie dus voor wie we de dekens maken, horen we, dat de situatie op Lesbos en ook in de kampen rond Athene verslechtert. BWC krijgt - door de oorlog, door minder publiciteit enz. minder donaties binnen, en minder vrijwilligers stappen op het vliegtuig, om zich



vrijblijvend met veel liefde in te zetten. Dit betekent, dat BWC minder hulp kan verlenen, terwijl het aantal mensen dat hulp zo hard nodig heeft, toeneemt. Plus de groeiende negativiteit in heel het Westen, die alles moeilijker maakt!! Er komen elke dag rond de 200 vluchtelingen aan op Lesbos... Mensen: van wie 30% kind(!) die volgens BWC geen geluk zoeken, maar veiligheid. BWC is een van de weinige organisaties, die nog hulp verleent, tegen de klippen op, want er is steeds meer

nodig wat ze gewoon niet kunnen geven, vanwege gebrek aan alles. BWC: 'We zijn allemaal mens', 'we doen het leven samen, samen delen, er voor elkaar zijn', maar ook: 'Europa, wat zijn we in hemelsnaam aan het doen?'

Sinds we begonnen met het maken van dekens, hebben we al ontzettend veel vrolijk gekleurde dekens naar Weesp gebracht (geen één hetzelfde!). We horen van BWC, dat we niet kunnen weten hoe waardevol ze zijn, hoe ze de moeders, de kinderen een stukje menswaardigheid geven, op deze plek, waar dat zo ver te zoeken is!

Laten we vooral doorgaan met het breien, haken, naaien van de dekens, voor al die vluchtende baby's, kinderen en volwassenen! Wie mee wil doen, reageer bij de handwerkclub. Of heeft u wol, mooie lappen, dekbedden, slaapzakken, dan zorgen wij dat er mooie warme dekens worden gemaakt voor de Een mooie druppel op een heel grote gloeiende plaat...

Vorige week ontvingen we ook nog deze oproep van Because we Carry:

Warme jassen voor vluchtelingenkinderen en -volwassenen op Lesbos en in Athene

Inzamelen vanaf maatje 50 t/m maat XXL, alle in goede staat. Voor jongens en meisjes, vrouwen en mannen. Het is zo, dat de kampen, en zeker op Lesbos weer vol lopen. Er is op Lesbos officieel plek voor 3000 mensen, maar er zijn nu tegen de 6000 vluchtelingen en de verwachting is dat dit aantal nog zal groeien. Door alle toestanden in de wereld is de aandacht voor deze vluchtelingen erg gedaald, zodat hulporganisaties zoals 'Because We Carry' en 'Stichting Bootvluchteling' veel minder geld binnenkrijgen, plus ook minder vrijwilligers die ter plekke hun armen uit de mouwen willen steken. Daarbij komt nog, dat deze 2 organisaties een van de weinige organisaties zijn, die nog hulp kunnen verlenen in Griekenland. Het is voor veel buitenlandse organisaties te moeilijk geworden door o.a. de strenge regelgeving om dit werk te blijven doen. Maar ook in het 'warme Griekenland' worden de nachten en ook de dagen koud, nat en winderig. Graag doen wij daarom deze oproep, of u/jij een kinderjas over hebt, omdat jouw/uw kind kleinkind, buurkind eruit is gegroeid, of een jas voor een volwassene en die bij ons zou willen inleveren. De jassen willen we op 2 november a.s. verzamelen in de Baak, vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.

Marina, José, Plonie en Janneke

Open Kerk, Zaterdag 4 november 11.00 -14.00 uur



Op deze zaterdag luisteren we naar bijzondere gasten, nl het koor "Zingen voor je leven" uit Roosendaal. Dit koor is één van de initiatieven van Stichting "Kanker in Beeld", een landelijke stichting die al vanaf 1998 creatieve activiteiten faciliteert om emoties, van mensen die met kanker in aanraking zijn gekomen, te verwerken.

Wij zien er naar uit om "Zingen voor je leven" te horen. Het koor zingt rond 11.30 uur – 12.00 uur en om 12.30 – 13.00 uur.

Van harte welkom

Collectanten gezocht voor de Kerk in Actie huis-aan-huiscollecte Oekraïne

**kerk
in actie**

Van **20 tot en met 25 november 2023** is de landelijke collecteweek van Kerk in Actie.

De opbrengst is bestemd voor kinderen in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna anderhalf jaar. De veerkracht van de mensen in dit land is bewonderenswaardig. Vallen, opstaan en weer doorgaan: ondanks de oorlog maken ze er elke dag weer wat van. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.

Voor deze kinderen bestemt Kerk in Actie dit jaar de opbrengst van de huis-aan-huis collecte. Uiteraard wil Kerk in Actie voor dit doel zoveel mogelijk ophalen. Met dit geld sponsort Kerk-in-Actie voedselprojecten, gebouwen zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, psychosociale hulp om trauma's te beperken.



Help mee om de huis-aan-huiscollecte tot een succes te maken. Neem dan in de collecteweek een paar straatjes in je eigen buurt voor je rekening.

Namens de kinderen in Oekraïne bij voorbaat dank voor je inzet!

Meer weten of je aanmelden als

collectant? Neem contact op met de collectecoördinator Jan Kleinjan, diaken telefoon: 06 22357711 (s.v.p. bellen tussen 19.00 en 20.00 uur)

Concert in de Martinus met Oekraïense Musici



Graag attentie voor een prachtig concert op **zaterdag 4 november a.s. om 20 uur in de Martinuskerk in Halsteren** onder auspiciën van de stichting HCK Concerten en Hart voor Oekraïne. Het is een concert van piano/cello en zang, uitgevoerd door 3 bevoegde topmusici gevlucht uit de Oekraïne, van wie er twee op dit moment in

Avondvrede in Bergen op Zoom onderdak hebben.

Het Nationaal Cultuurplatform #hArt for Ukraine stimuleert cultuurparticipatie voor Oekraïners die gevlucht zijn voor de oorlog en in Nederland verblijven. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland verblijven zijn aan het werk, maar het overgrote deel niet in hun eigen vakgebied. Het Concertkoor uit Bergen op Zoom faciliteert dit

concert in de Martinus om deze professionele musici deel te kunnen laten nemen aan het concertleven in Nederland. Voor meer informatie over het programma, de musici en kaartjes à €20,- (incl.

pauzeconsumptie) kunt u terecht op de site van het concertkoor: www.hetconcertkoor.nl



Najaarszendingscollecte



Deze collecte op 5 november is bestemd voor de opleiding van predikanten in Columbia. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit praktische cursussen volgen die onder andere gaan over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.



We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Adventsactie Moldavië 2023

Dit jaar willen we weer een advertsactie houden met de verkoop van honing en wijn uit Moldavië. We doen dit samen met de kerken van Bergen op Zoom en Ossendrecht.

De nood in Moldavië blijft onverminderd hoog. Moldavië is en blijft het armste land van Europa, waarbij een groot deel van de beroepsbevolking naar het buitenland trekt om inkomen te kunnen verdienen. Daarbovenop is Moldavië een buurland van Oekraïne en vangt het honderdduizenden uit Oekraïne op, die de oorlog daar ontvluchten. Het doel van de actie is twee ledig:

Van iedere verkochte fles wijn of pot honing gaat € 2 naar de drie organisaties die ook al tijdens het project Brabant voor Moldavië werden ondersteund via Kerk in Actie:

HomeCare, Moldovan Christian Aid en Bethania. Daarnaast ondersteunen we de gehele bevolking door het kopen van hun producten. Een deel van hun afzet ging naar Rusland. Die is nu weggefallen. Meer informatie over de actie vindt u in de rondzendbrief die per email is verstuurd.

Mocht u deze gemist hebben: Een mailtje naar mij: Bas.denHollander@home.nl en ik stuur u de informatie alsnog toe. U kunt tot uiterlijk **vrijdag 10 november** uw bestelling bij mij opgeven

Namens de ZWO commissie

Bas den Hollander

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 17 november 2023. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen

- Protestantse lezing 2023 "Omarmd Leven" Wat te doen als het leven botst? Als polarisatie het lijkt te winnen, terwijl de wereld in brand staat? Scriba René de Reuver staat in de Protestantse Lezing op

dinsdagavond 31 oktober a.s. stil bij een wereld die op drift lijkt, de stellingen van Maarten Luther en protestants DNA. De Protestantse Lezing geeft geen antwoord op kolossale vragen, maar nodigt wel uit om samen over mogelijke antwoorden na te denken. Wilt u de lezing bijwonen? Aanmelden kan <https://protestantsekerk.nl/evenementen/protestantse-lezing/>

- https://www.eo.nl/artikel/trijntje-oosterhuis-over-de-liefdevolle-herinneringen-aan-haar-vader?j=6105895&sfmc_sub=136158586&l=290_HTML&u=129161600&mid=7213392&jb=6002&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=EONB-2610-MH&utm_id=6105895

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar [Janneke KleinJan
jckleinjan@gmail.com](mailto:Janneke KleinJan.jckleinjan@gmail.com) of naar [Gea Ros
gearos@home.nl](mailto:Gea Ros gearos@home.nl)

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief