

volg ons via



Kerkdiensten

Zondag 28 januari 2024:

Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger ds. D.J. Bierenbroodspot uit Den Bosch. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Zondag 4 februari 2024:

Herdenking Watersnoodramp Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat. Voorganger is ds. Hans de Bie uit 's Gravenpolder.

Zondag 11 februari 2024:

Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. L. de Ronde uit Kruiningen.

Zondag 18 februari 2024:

Eerste zondag in de 40dagentijd. Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Willem Vermeulen uit Bergen op Zoom.

Zondag 24 februari 2024:

Tweede zondag in de 40dagentijd. Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag.

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Inhoud

In deze gemeentebrief kunt u lezen over “**leven met verdriet**” – zie hieronder en de avond van V&T die over **Verlies en Verdriet** gaat op pagina 5. Een terugblik op de **kick-off dienst** van 21 januari treft u op pagina 2 aan, en op pagina 2 en 3 de **liturgische bloemschikking** voor de 1^e en 2^e zondag van de 40dagentijd. De restauratie van het **Timpe-orgel** (Sint-Martinuskerk) gaat van start – zie pagina 3 en op pagina 4/5 informatie van de Diaconie over de **voedseldozen** en **vakantieweken in Doorn**. Op pagina 5 **Open Kerk**, **lezing V&T** en op pagina 5/6 informatie over **Toekomst Brabantse Wal**. Op pagina 6 en 7 tenslotte informatie over **de theatervoorstelling** van Bas Ragas : “In Gods Naam”.

Leven met verlies

Begin januari heb ik de Winterschool van het Contextueel Pastoraat gevolgd, met als thema “Leven met verlies”. Contextuele therapie is een methode die ontwikkeld is door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy. Het meest raakte mij het onderdeel ‘Chronische rouw’ waar sprake van is bij een chronische ziekte. De rouw is chronisch, omdat je er steeds opnieuw mee geconfronteerd wordt op scharniermomenten in het leven. Er is vaak verlies van privacy en autonomie. Je bent overgeleverd aan de zorg van anderen. Chronisch zieke mensen ervaren een kloof tussen de wereld van de zieken en die van de gezonden. In de wereld van de zieken treffen ze lotgenoten, in die van de gezonden bondgenoten. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van die kloof en daar niet te snel aan voorbij te gaan. Met deze cursus hoop ik nog meer toegerust te zijn als pastor.

Terugblik op de kick-off dienst 21 januari 2024

“TRUST FALL” hebben we ons voorbereid. ‘We’ zijn ds. Annet Ravensberg, Klaas Boonstra, Emily van Hoepen en ondergetekende. Ons vertrouwen is niet beschaamd. Hoewel de letterlijke temperatuur in de kerk tegenviel was de sfeer warm. Emily en Ferry hebben de zegen meegekregen voor hun werk op de Brabantse Wal. We hopen hen nog vaak te ontmoeten. De gelegenheidsband van de Brabantse Wal is inmiddels uitgebreid met een jongere en heeft in de dienst gespeeld en gezongen. Het was ook bemoedigend om gemeenteleden van alle drie de gemeenten te zien in de kerk. Het was echt druk! Fijn dat dit mogelijk was en dat de andere kerken zo eensgezind en zonder enige aarzeling hun deuren dicht hielden. We gunnen elkaar wat, in dit geval Steenbergem om de dienst daar te houden.

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag.

Liturgisch bloemschikking

Thema: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde



Eerste zondag in de 40dagentijd. (Zondag Invocabit)

Roeping

Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op.

Schikking: In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst.

Tweede zondag in de 40dagentijd (Zondag Reminiscere)



Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.'

(Jeremia 18:6)

De pottenbakker die niet opgeeft

Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen. Trouw blijven aan de boodschap. De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die niet opgeeft. Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer!

Schikking: Volhouden en niet opgeven om het goede te doen.

Van de kerkrentmeesters



Het orgel in onze St. Martinuskerk

We mogen ons gelukkig prijzen met een prachtig orgel in onze Sint Martinuskerk in Halsteren. Dit orgel is een rijksmonument dat in 1835 is vervaardigd door de orgelbouwers J.W.Timpe & Zoon uit Groningen. Het orgel is, na een restauratie door de orgelbouwer S.F. Blank, in 1967 in de St. Martinuskerk te Halsteren opgebouwd en fungeert sindsdien in de erediensten van onze Gemeente.

In 2018 heeft orgelmaker Martin Butter uit Ridderkerk, bij zijn periodieke controle van het orgel, aangegeven dat het orgel, na al die jaren, toe is aan groot onderhoud en restauratie. Op verzoek van ons College is vervolgens in 2019 en 2020 nader onderzoek gedaan naar de staat van het orgel door orgeladviseur Dirk Bakker uit Piershil. Hierin werd het advies van de heer Butter bevestigd.

De kerkrentmeesters hebben toen besloten de mogelijkheden voor een restauratie verder te onderzoeken, waarbij natuurlijk het accent is gelegd op het vinden van voldoende financiering. Dat heeft nogal wat tijd gekost. De kosten voor het gehele traject zijn (na correctie op het prijspeil van 2024) geraamd op ca. € 90.000,=. We hebben in middels harde toezeggingen voor subsidies van diverse zijden voor een bedrag van € 68.000,= en er loopt nog 1 aanvraag, die zou kunnen leiden tot een subsidie van ca. € 15.000,=.

De Kerkrentmeesters hebben op grond hiervan besloten de restauratie ter hand te nemen.

Vorbereidingen zijn reeds getroffen, parallel aan het zoeken naar subsidiemogelijkheden

We kunnen nu melden dat de werkzaamheden gaan starten vanaf de week van 5 februari 2024.

Naar verwachting zullen ze circa een half jaar duren, maar in ieder geval is afgesproken dat het geheel in 2024 gerealiseerd moet zijn.

Enige overlast zal onontkoombaar zijn. De details zullen nog nader worden uitgewerkt en we zullen u op de hoogte houden.

Namens de kerkrentmeesters,
Rein Ros en Ben van Weesep

Kerkbalans

Als het goed is heeft u een email of brief ontvangen met het verzoek om aan te geven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan uw kerk. U kunt uw toezegging online invullen via de aangegeven website met uw registratienummer dat u vindt in de email of de brief. Als dit niet mogelijk is en u de vrijwilliger die uw brief kwam ophalen gemist hebt, verzoeken wij u vriendelijk uw retourenveloppe af te geven aan een van de kerkrentmeesters.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Jaarboekje 2024

Er is weer een nieuw jaarboekje gemaakt, jaarboekje 2024. Het jaarboekje is in te zien via de website ww.pghnv.nl. Als u de voorkeur geeft aan een papieren jaarboekje: in beide kerken liggen de boekjes op de tafel bij de uitgang. U kunt een exemplaar meenemen.

Van de diaconie



Samen tegen armoede

Met deze aankondiging zetten de kerken zich in om zoveel mogelijk voedsel voor de voedselbanken in Nederland te verzamelen. Wij als protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer doen hier ook aan mee.

De actie liep de tweede week van Januari, tegelijkertijd met de zegeltjesactie van De Plus. Deze loopt tot en met februari en de diaconie heeft besloten om de landelijke actie ook zo lang door te laten lopen. Intussen zijn er vorige week al 10 volle dozen bij de voedselbank in Bergen op Zoom ingeleverd. Deze zijn met open armen ontvangen, want na de kerst dreigde er tekorten te ontstaan. De dozen uit Nieuw-Vossemeer brengen we samen met de nog in te leveren dozen uit Halsteren naar Bergen op Zoom. Maar eerst kan er nog steeds ingeleverd worden, zowel in Nieuw-Vossemeer als in Halsteren. De speciale dozen staan nog in beide kerken, en er kan in Nieuw-Vossemeer ook ingeleverd worden bij de Fam. Keijzer. Wij hopen dat we nog veel dozen naar de voedselbank kunnen brengen. Iedereen die al gegeven heeft hartelijk dank. En eenieder die ons nog blijft helpen alvast bedankt, mede namens de voedselbanken.

40 dagentijd

Vakantieweken Doorn

Het is weer bijna zover. De gezellige vakantieweek in Doorn komt er weer aan.

Van zaterdag 6 april t/m zaterdag 13 april zijn er weer gasten uit onze regio welkom in zorghotel Nieuw Hydepark. Mede door diaconale steun is het mogelijk om gast te zijn in Doorn. Een gezellige week voor kwetsbare ouderen, maar ook gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Ook echtparen, waarvan de echtgenoot(te) mantelzorger is, zodat hem/haar (als men dat wil) de zorg uit

handen wordt genomen en ze beiden kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. Kent u iemand of denkt u zelf in aanmerking te komen voor deze week meldt u dan vóór 1 februari aan.

Nogmaals de vakantieweek vindt plaats van zaterdag 6 april t/m zaterdag 13 april 2014.

Er kunnen 50 deelnemers mee; de kosten bedragen € 675,- p.p.

U kunt contact opnemen met Dieneke van Weesep. E-mail: dienekevanweesep@ziggo.nl of tel. 06 44634249.

Open Kerk

Zaterdag 3 februari in de Sint-Martinuskerk te Halsteren van 11.00 – 15.00 uur



Het is bijna weer de eerste zaterdag van de maand, en onze kerk, de Sint-Martinuskerk is DV weer open! Ook deze zaterdag is er voor iedereen een kopje koffie of thee, iets fris en iets lekkers erbij en gelegenheid weer samen gesprekken te voeren.

Of om onze eeuwenoude kerk eens beter te bekijken, de rust en ruimte van deze prachtige kerk te ervaren.

Vandaag is er nog meer te bewonderen: er is een tentoonstelling van doopjurken en hun verhalen.

Deze bijzondere Open Kerk-zaterdag bevelen we van harte aan!

Zoals altijd is iedereen van harte welkom vanaf 11 uur en, vanwege de tentoonstelling, deze ene keer tot 15.00 uur.

Vorming & Toerusting



Thema: "Verdriet en verlies"

Op 6 februari 2024 in de Sint-Martinuskerk te Halsteren komt de heer Luuc Smit, spreken over het thema "Verdriet en verlies". De heer Smit is docent aan de HZ University of Applied Sciences in Zeeland en doceert daar de vakken Psychotrauma en Verliesverwerking.

Daarnaast heeft hij een praktijk voor hulpverlening en haptonomie. De heer Smit heeft 35 jaar praktijkervaring in de hulpverlening en was o.a. directeur van Slachtofferhulp

Zeeland en hoofd jeugdreclassering/jeugdbescherming en hoofd van de afdeling gedragsdeskundigen.

Ook heeft hij veel geschreven over traumaverwerking en rouwen bij verlies. Vanuit zijn grote ervaring neemt hij ons deze avond mee in een gesprek over verlies, verdriet en verwerking. Het belooft een bijzondere avond te worden.

Na de lezing is er nog gelegenheid wat na te praten onder het genot van een drankje.

Aanvang 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open.

Van harte welkom.

Samenwerking Brabantse Wal gemeenten



In februari 2023 zijn de vier Brabantse Wal-gemeenten voor de eerste keer samengekomen om over de toekomst van onze gemeenten te praten. Deze bijeenkomst was georganiseerd door ds. Marco Luijk onze classispredikant. Doel van

de bijeenkomst was om eens af te tasten hoe de vier gemeenten op de Brabantse Wal staan tegenover samenwerking op de lange termijn. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is ook ontstaan in De Kempen.

In deze bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van de kerkenraden aanwezig waren, was men er unaniem voor om dit verder uit te werken. De kerkenraden hebben zich daar later ook positief over uitgesproken. Door de classispredikant is een projectplan opgesteld, dat in de vier gemeenten uitgebreid besproken is en na aanvulling van diverse gemeenten weer aangepast. Maar de definitieve versie onder de titel "Zoeken naar nieuwe wegen – Toekomstgericht en vitaal kerk-zijn op de Brabantse Wal" is nu gereed en de kerkenraad heeft deze definitieve versie nu vastgesteld. In dit projectplan wordt beschreven waarom we dit project starten, welk doel ons voor ogen staat, hoe we dat denken te bereiken, wat dat gaat kosten enz. Zoals in het projectplan wordt beschreven is het de bedoeling dat dit proces zal worden begeleid door een tijdelijke parttime predikant, gesponsord door fondsen. Onze eerste prioriteit is nu om deze fondsen te werven. Daar zijn we mee bezig.

Heeft u interesse om dit projectplan te lezen, neemt u dan even contact op met de scriba. Het wordt u dan per e-mail toegestuurd.

Bastiaan Ragas speelt voorstelling 'In Gods naam'



Op woensdag **24 april 2024** speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling 'In Gods naam' in **Theater De Maagd**, Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur. Deze voorstelling wordt door 6 gemeenten uit onze regio georganiseerd in samenwerking met Nachtzon Media. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Persoonlijke reis door de Bijbel

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

Organisatoren

Deze theatervoorstelling wordt samen met de Protestantse Gemeenten Bergen op Zoom, Protestantse Gemeente Woensdrecht, Hervormde Gemeente Steenberg, Gereformeerde Kerk Anna Jacobapolder en de Ontmoetingskerk te Poortvliet georganiseerd. Met de voorstelling hopen zij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit de Bijbel.

Meer informatie kunt u vinden op de website:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/theatervoorstelling-in-gods-naam> of

<https://www.theater.nl/in-gods-naam-bastiaan-ragas/>

De kerken ontvangen 35 kaarten per kerkgemeenschap, die wij u voor de prijs van **€ 18,50** kunnen aanbieden, incl. consumptie en garderobe. De 'gewone' toegangsprijs bedraagt € 28,50, inclusief 1 consumptie en garderobe.

Heeft u belangstelling om deze voorstelling bij te wonen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba: scriba@pghnv.nl De kaarten worden op volgorde van aanmelding verkocht.

Van harte welkom bij deze bijzonder theatervoorstelling.

Gea Ros-Peters, scriba

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 21 februari 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen

- *Orgelconcert met een knipoog*

Zondag 4 februari 2024 om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Meer info <https://www.scoboz.nl/programma>

- *Collectanten ZOA*

ZOA is een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden. Actief in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Zuid-Amerika. Binnenkort vindt de landelijke collecte plaats voor deze stichting. Hiervoor worden nog collectanten gezocht. Wilt u meewerken: neem dan even contact op met mevrouw J. van Sluijs, tel.

- *Theologische conferentie*

Het nieuwe programma voor de 42ste Theologische Conferentie vindt u door te klikken op onderstaande link.

<https://ecclesia-kempenland.email-provider.eu/web/co5kymtrnd/b6svk6grco/rl3sjg86kn/ryex2ex1up>

- *Kerk en Israël dag*

Op 26 februari organiseert de landelijke PKN de Kerk en Israëldag die in het teken staat van Pesach en Pasen. Meer informatie <https://protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-ontmoetingsdag-kerk-israel/>

- *Nieuwe voorzitter classis*

De Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne heeft een nieuwe voorzitter. De heer Ronald Schippers die per 1 januari 2024 de taak van de heer Arie Haasnoot heeft overgenomen.

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief