

volg ons via



Kerkdiensten

Zondag 3 maart 2024:

Derde zondag in de 40dagentijd. Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer. Voorganger de heer Rob Favier uit Groot-Ammerz.

Zondag 10 maart 2024:

Vierde zondag in de 40dagentijd. Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Ina Koeman uit Antwerpen.

Zondag 17 maart 2024:

Vijfde zondag in de 40dagentijd. Om 10.00 uur dienst in Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag.

Zondag 24 maart 2024:

Zesde zondag in de 40dagentijd Palmzondag. Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie.

Maandag 25 maart 2024:

Vesperviering in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Aanvang 19.30 uur. Deze vesperviering wordt door gemeenteleden voorbereid.

Dinsdag 26 maart 2024:

Vesperviering in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Aanvang 19.30 uur. Deze vesperviering wordt door gemeenteleden voorbereid.

Woensdag 27 maart 2024:

Vesperviering in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Aanvang 19.30 uur. Deze vesperviering wordt door gemeenteleden voorbereid.

Donderdag 28 maart 2024:

Witte Donderdag. Om 19.30 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Vrijdag 29 maart 2024:

Goede Vrijdag. Dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. Hans de Bie.

Zaterdag 30 maart 2024:

Stille zaterdag. Dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Aanvang 22.00 uur. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag.

Zondag 31 maart 2024:

Pasen. Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag.
Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat. Voorganger is ds. Hans de Bie.

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Vakantie

Ds. Marina van der Zwaag heeft vakantie van 4 t/m 10 maart 2024. Ds. Hans de Bie is beschikbaar als waarnemer.

Inhoud

Bij deze gemeentebrief een speciale bijlage met informatie over het [jeugd- en jongerenwerk](#). Verder op pagina 1 en 2 (hierboven) alle informatie over **de kerkdiensten** in de maand maart, waarin ook de Stille Week valt en Pasen en een artikel uit **de brief van de PKN** om u te inspireren. Op pagina 3 en 4 informatie over de **bloemschikkingen** in deze 40dagentijd en Pasen. Dan op pagina 4 **Open Kerk** en veel informatie over de **ZWO** en de projecten van deze maand, dat doorloopt tot pagina 6. Verder op pagina 6 en 7 informatie van de kerkrentmeesters over **Kerkbalans**, **Predikantenbord** Kerk Nieuw-Vossemeer en de **historie van de Sint-Martinus**. Op pagina 7 informatie over de **Geraniumactie** van dit jaar en op pagina 8 de theatershow van **Bas Ragas**, de **ringbijeenkomst** en **inloopochtend**. Op pagina 9 nog wat verdere informatie over interessante bijeenkomsten en een paaslied.

Inspiratie



Wie was Karl Barth?

Er is geen enkel aanknopingspunt tussen onze wereld en God, meende theoloog Karl Barth. Hij werkte zijn gedachtegoed uit in zijn *Kirchliche Dogmatik*. Zijn theologie behoedt ervoor het geloof te verbinden met heersende ideologieën en opvattingen. Lees meer <https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-was-karl-barth>

Liturgisch bloemschikking



3^e zondag in de 40 dagen tijd

Lezen: Jeremia 26:1-19. Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken. Wie weet? Slechts een ding lijkt zeker in het leven, namelijk dat veel onzeker is. Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven verlopen? Of hoe zal die ander reageren, als ik een appèl op haar doe of kritiek geef? Het treft mij in het Bijbelgedeelte van vandaag dat ook God onzeker is. Jeremia heeft het gemerkt. Na zijn preek ontsteekt het volk in woede.

Zullen ze naar Christus woorden luisteren? Het antwoord is aan jou.

4^e zondag in de 40dagentijd

Lezen: Jeremia 29: 1-14. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Een hoopvolle toekomst. Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen. Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel hoop op vrede.

5^e zondag in de 40dagentijd

Lezen: Jeremia 32:1-5 en 42-44. Omdat jij het recht hebt om als lossers op te treden. Een lossers Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de onheilsprofeet, blijkt een lossers te zijn.

6^e zondag in de 40dagentijd PalmPasen

Lezen: Jeremia 4: 19-5. Kijk om je heen of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft. Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus "intocht in Jeruzalem". Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt, hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen. Deze week lezen we het verhaal van Jezus "lijden en sterven". De rechtvaardige die het oordeel draagt.

Stille Week, Witte Donderdag

Lezen: Johannes 13:1-15. Hierop zei Jezus: "Jullie zijn dus rein—maar niet allemaal," Je mag zijn als ik. In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij is het die zijn leven opoffert om "het vuil" van de leerling (de wereld) op zich te nemen. Daarmee roept Hij de leerling op om dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

Stille Week, Goede Vrijdag

Lezen: Klaagliederen 3,1-9. Tekst: ook al schreeuw en huil ik uit alle macht, Hij wil niet naar mijn

gebeden luisteren! Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar. Deze lezing gaat over het zien van diepe ellende. Duisternis. De vragen die we stellen. Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden; een letterlijke duisternis over het hele land. Een van God verlaten dag.

Stille Week, Stille Zaterdag

Lezen: Klaagliederen 3:24-31. God is geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Vertrouw op God. In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen. Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd. In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten. Omgaan met ons geduld is moeilijk. Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op de mooie dat komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.

Pasen

Lezen: Johannes 20:1-18. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het donker was.... Een nieuw begin. "In het begin was het Woord". Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin. Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de opgestane. Nieuw begin - het leven gaat stromen.

Open Kerk



GA MEE AAN TAFEL

Zaterdag 2 maart in de Sint-Martinuskerk te Halsteren van 11.00 – 15.00 uur

De landelijke Protestantse Kerk heeft dit jaar als thema: Ga mee! Ga mee in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Op zaterdag 2 maart willen we u, jou, van harte uitnodigen om mee te gaan aan tafel. In deze 40 dagentijd – een tijd van vasten en bezinning - organiseren wij om 12.30 uur een 'sobere' lunch. Het is niet nodig om je hiervoor op te geven, iedereen is van harte welkom. Zoals gebruikelijk staat vanaf 11.00 uur de koffie en thee klaar. De kerk is open van 11.00 – 14.00 uur. We hopen velen te mogen begroeten.

ZWO



Thema van de veertigdagentijd 2024: Ga mee

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Info spaardoosjes

We stellen ook spaardoosjes ter beschikking. De opbrengst is bestemd voor de opleiding van kansarme jongeren in Columbia. Dit is ook de bestemming van de 40 dagen collecte op Paaszondag, 31 maart.

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.



Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. De totale opleidingsduur varieert van 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Een geslaagde leerling Anderson zegt:

“Ik woon met mijn familie op een afgelegen boerderij in het noorden van Colombia. We hebben ons huis zelf gebouwd van leem, bamboe en cactus. Ik hoor bij de Wayúu-gemeenschap. Wij zijn de oorspronkelijke inwoners. Wij houden dieren en weven onze eigen stoffen. Maar tekort aan drinkwater en slechte wegen maken het leven hier niet makkelijk. Ik moest twee maanden twee uur heen en weer fietsen om een koksopleiding te volgen. Ik heb goede maaltijden leren bereiden. Handig voor mijn familie en buurkinderen, maar ik wil natuurlijk meer: mijn ambitie is om een eigen restaurant te starten en werk te bieden aan Wayúu-jongeren.”

U kunt de inhoud van de spaardoosjes inleveren op Paasmorgen, of storten op de bankrekening van de ZWO: NL57 RABO 0118 8180 15 t.g.v. Diaconie van de Protestantse gem. Halsteren/NV **inzake de ZWO**, met vermelding **Columbia**.

40 dagen kalenders

We stellen ook dit jaar weer 40 dagen kalenders ter beschikking. De kalender is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze tijd van bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten.

Het is ook mogelijk de 40 dagen kalender op tablet of mobiel te lezen. Ga naar

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/> en schrijf u in voor dagelijkse inspiratie via email op weg naar Pasen.

De 40 dagen collecte op zondag 3 maart is bestemd voor “Predikanten opleiden voor het Midden-



Oosten”. Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en

kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen.

Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

De 40 dagen collecte op zondag 10 maart is bestemd voor **“Sterke vrouwen in de kerk”**



De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

De 40 dagen collecte op zondag 10 maart is bestemd voor **“Rwanda”**



In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken. De oprichters menen: ‘een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt’. Dit vindt Ruth ervan: “Mijn favoriete boek gaat over het kinderrecht om in een gezin op te groeien. Toen ik geboren werd, waren mijn ouders tieners. Mijn alleenstaande moeder zorgde niet goed voor mij. Mijn tante nam mij ernstig ondervoed op in haar gezin toen ik twee was. Nu ben ik gezond en volg ik middelbaar onderwijs. Door dit boek besef ik hoe bevoorrecht ik ben dat ik pleegouders heb, die van me houden, goed voor me zorgen en alles voor me betalen terwijl ze zelf niet rijk zijn. Ik wilde ook iets doen voor kinderen die veel tekort komen. Kleren die ik niet meer pas heb ik aan een meisje gegeven, die er altijd armoedig bij loopt.”

De 40 dagen collecte op zondag 24 maart is bestemd voor **“Het paasverhaal voor heel Nederland”**



De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.

De 40 dagen collecte op zondag 31 maart “Paaszondag” is bestemd voor de opleiding van **“kansarme jongeren in Columbia”**. Dit is ook de bestemming van de spaardoosjes. Zie hierboven.

Van de kerkrentmeesters



Actie Kerkbalans

Voor de actie Kerkbalans hebben we dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van ons nieuwe digitale systeem. Dit moet uiteindelijk veel tijdsparing opleveren voor zowel de kerkrentmeesters als voor de vrijwilligers die elk jaar door weer en wind de enveloppen rondbrengen en ophalen. Doordat we veel mensen per email kunnen benaderen en de verzending per

post doen blijft alleen nog over het ophalen van de envelopjes bij de mensen waarvan we geen emailadres hebben. Nogmaals het verzoek om uw emailadres door te geven als u nog niet digitaal bij ons bekend bent.

Zoals bij elke eerste keer verliep het digitale proces nog niet helemaal vlekkeloos en hebben we achteraf nog enkele correcties moeten doorvoeren. Hopelijk hebben we nu iedereen bereikt. Indien u nog niets van ons ontvangen heeft over de actie Kerkbalans (per email of brief) of als het niet is gelukt om een toezegging te doen vragen wij u contact op te nemen met een van de kerkrentmeesters of per email: kerkrentmeester@pghnv.nl (zonder s!). De mensen die dit aangegeven hebben ontvangen nu per mail maandelijks/ periodiek een betaalverzoek. Daarnaast hebben veel mensen aangegeven dat men de bijdrage zelf regelt; dat is natuurlijk ook prima. Ook kon men als optie "automatische incasso" aankruisen. Dit was een vergissing; deze optie geeft veel administratief gedoe en kost ons veel geld voor slechts enkele gebruikers, dus daar zien we van af. De betrokkenen hebben daar inmiddels bericht over gehad. Over het resultaat tot nu toe zijn we redelijk tevreden; inmiddels is circa € 65.000,-- toegezegd, waarvoor we u heel hartelijk willen bedanken. Het streefbedrag volgens de begroting staat op € 70.000,--, dus we zijn er bijna.

Predikantenbord

In Nieuw-Vossemeer is inmiddels de naam van onze nieuwe predikant bijgeschreven op het predikantenbord (links voor in de kerk), met dank aan Sjaak Keijzer voor het regelen. In de dienst van 17 maart zal dit officieel "onthuld" worden. Voor Halsteren moeten we iets nieuws verzinnen voor het predikantenbord, daar er geen ruimte meer is op het huidige bord achter in de kerk: wordt vervolgd.

Het verhaal van de Sint-Martinus

Onze trouwe organist is behalve muzikaal ook een enthousiast historicus als het gaat om onze fraaie Sint-Martinuskerk. Hij heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkende studie gemaakt van alles wat met het kerkgebouw en het interieur te maken heeft vanaf het prille begin in de 13^e/14^e eeuw tot heden. Ook heeft hij diverse, soms oeroude attributen weer opgeknapt en in ere hersteld. Kijkt u maar eens in de stiltehoek of naar de lantaarns aan weerszijden van de ingangen. Wij hebben hem bereid gevonden zijn kennis te delen en voor het nageslacht te bewaren in de vorm van diverse artikelen die op onze website worden geplaatst onder https://www.pghnv.nl/onze_kerken_1 Diverse artikelen o.a. over het doopvont, doop(tuin)hek en het orgel kunt u hier al lezen.

Ook zullen deze artikelen en achterliggende informatie, foto's e.d. een plaats krijgen in het archief van onze kerk. We denken er nog over na om deze informatie ook in de kerk in een of andere vorm ter beschikking te stellen voor belangstellenden en voor mensen zonder internet.

Edu, alvast hartelijk dank voor je inspanningen!

Geraniumactie 2024



Ook dit jaar organiseren we weer een verkoop van geraniums waarvan de opbrengst bestemd is voor onze gemeente. Bestelbonnen liggen in de kerk en kunt u ook vinden op onze website www.pghnv.nl. Bestellingen kunnen tot 29 april 2024 worden geplaatst bij de heer Gerard Boekestijn, tel nr. 0164-685 605 of via e-mail: gboekestijn@hetnet.nl.

De geraniums kosten €1,75 per stuk en kunnen op 4 mei tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald bij de fam. Bokestijn.

Bastiaan Ragas speelt voorstelling 'In Gods naam'



Op woensdag **24 april 2024** speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling 'In Gods naam' in **Theater De Maagd**, Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur. Deze voorstelling wordt door 6 gemeenten uit onze regio georganiseerd in samenwerking met Nachtzon Media. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Persoonlijke reis door de Bijbel

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

Heeft u belangstelling om deze voorstelling bij te wonen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba: scriba@pghnv.nl Kaartjes kosten €18,50 per persoon incl. garderobe en een drankje. De kaarten worden op volgorde van aanmelding verkocht. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Rechtstreeks bij het theater kosten de kaarten € 37,- p.p. Van harte welkom bij deze bijzonder theatervoorstelling.

Meer informatie:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/theatervoorstelling-in-gods-naam> of

<https://www.theater.nl/in-gods-naam-bastiaan-ragas/>

Ringbijeenkomst Protestantse Gemeenten West-Brabant

De Protestantse Gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen organiseren een ringbijeenkomst over het thema 'Armoede'. Bestaanszekerheid en armoede waren belangrijke thema's tijdens de verkiezingen. Ook binnen de kerk zijn we hier op verschillende manieren mee bezig. Met deze bijeenkomst willen we diaconieën en gemeenteleden de gelegenheid bieden lokale initiatieven met elkaar te delen en elkaar te inspireren. Meedoen of geïnteresseerd? Save-the-date!

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 april 2024 vanaf 19.30 uur in de Protestantse kerk in Steenbergen (Kerkplein 7).

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 20 maart 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen

- *Cultuur in het kerkje*



Zondagmiddag 17 maart, aanvang 14.00 uur Kerkje Voorstraat Nieuw Vossemeer. Optreden Triskell. Meer informatie zie onze facebookpagina

- *Mea Dulcea* voert op 23 maart het Stabat Mater uit. Het wordt een indrukwekkend concert, met medewerking van professionele solisten en een professioneel strijkers ensemble. Heel geschikt voor de passietijd. Meer informatie: www.medadeulcea.nl

- *Tijd van vloek en zegen*

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-tijd-van-vloek-en-tijd-van-zegen/>

- *Thema-avond: 'Mam, ik heb er niks meer mee'*

Spreekster Annemarie van Heijningen

"MAM, IK HEB ER NIKS MEER MEE"

Als je kind een andere keuze maakt t.o.v. geloof. Een lezing over geloof, hoop en (vooral) liefde. Met fijne handvatten voor het contact met je kinderen, ook als het een andere route kiest dan jij had gehoopt.

Do 14 maart 20.00 uur
Herv. Kerk Oud-Vossemeer
Reserveer gratis kaarten via hervormdvosmeer@gmail.com

Op 14 maart organiseert de Hervormde gemeente Oud-Vossemeer een avond over het thema 'Mam, ik heb er niks meer mee'. We horen regelmatig (groot)ouders zeggen: ik krijg ze niet meer mee. Of: ze gaan allang niet meer naar de kerk. Dat kan allerlei gevoelens oproepen. Misschien wil je het graag anders, maar weet je niet goed wat te doen.

Het gaat deze avond over hoe je ermee omgaat als je kind een andere keuze maakt t.o.v. geloof. Een lezing over geloof, hoop en (vooral) liefde. Je krijgt fijne handvatten voor het contact met je kinderen, ook als het een andere route kiest dan jij had gehoopt. Op de avond houdt Annemarie van Heijningen-Steenbergen een lezing en is er gelegenheid om met elkaar over het thema door te

praten.

Over de spreker: Annemarie van Heijningen - Steenbergen (1977) is getrouwd met Michel. Samen hebben zij drie kinderen. Naast echtgenote en moeder, is Annemarie spreker en schrijver. Boeken die op haar naam staan, zijn o.a. *Refomeisje*, *Getrouwd zijn is de hemel niet* en *Gewijde chaos*, het christelijke actieboek voor 2021. Haar nieuwste boek is *Durf te leven met de dag*, een boek over de eindigheid van het bestaan en liefde voor het leven. Als ze spreekt, is dat met een mengeling van levensernst en luchtigheid. Ze houdt ervan om in alles wat ze zegt en schrijft de verbinding te leggen tussen het geloof in God en het weerbarstige, dagelijkse leven.

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Hervormde kerk, Ring 10, Oud-Vossemeer. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten.

Van harte welkom! Ook samen. En geef dit bericht ook vooral door aan anderen waarvan je denkt: die kan daar weleens iets aan hebben. Gratis kaarten zijn te reserveren via hervormdvosmeer@gmail.com.

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief

Jeugd en Jongerenwerk – YFC Brabantse wal

Na de kick-off dienst is er een hoop werk verzet door Ferry en Emily. Er zijn contacten gelegd met gemeente en andere kerken en er worden nieuwe fondsen geworven. Er is, veel sneller dan verwacht, een locatie in Bergen op Zoom gevonden, dat als inlooplocatie kan dienen voor de jeugd die naar school gaat in Bergen op Zoom. Het allerbelangrijkste is dat er contacten zijn gelegd met jongeren en de eerste activiteiten voor en met jongeren hebben plaatsgevonden. Jongeren van de verschillende kerken hebben met elkaar gepoold en elke woensdag en donderdagmiddag vanaf 15 uur gaat de inlooplocatie open. De locatie is 'de zoutfabriek' genoemd en bevindt zich aan de Blokstallen 3 in Bergen op Zoom, centraal gelegen, vlak bij de middelbare scholen. Jongeren (kerkelijk of niet kerkelijk) zijn van harte welkom om wat tijd te overbruggen en huiswerk te maken of elkaar te ontmoeten.

Wilt u meer weten of foto's zien van de prachtige locatie? Lees dan verder op de website:

www.brabantsewal.yfc.nl

Opening "De Zoutfabriek"



Wie had dat kunnen denken! Jaren hebben we samen met de Protestantse gemeenten in Ossendrecht en Steenberg en gewerkt aan een plan om het jongerenwerk over een andere boeg te gooien. Met Youth for Christ heeft dit verder gestalte gekregen met als uiteindelijke doel om een inloopcentrum nabij de scholen in Bergen op Zoom op te zetten. En toen kwam de vaart erin! Veel eerder dan gedacht hebben we een prachtige ruimte gevonden en kunnen we uitzien naar een feestelijke opening op 7 maart a.s. Van harte welkom!

Enne... we zoeken nog vrijwilligers dus heb je ook hart voor jongeren en wil je een handje helpen, heel graag!

Gezocht! Vrijwilligers jongerenwerk

Voor het jongerenwerk door Youth for Christ zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! We zoeken hiervoor mensen met affiniteit voor jongeren en leefbaarheid die enkele uren per week hand- en spandiensten willen verrichten. De activiteiten worden begeleid door een professionele kracht en vinden plaats op de woensdag- en donderdagmiddag (en eventueel avond) in Bergen op Zoom (de Blokstallen).

Jongeren die stage willen lopen zijn ook van harte welkom, bijvoorbeeld vanuit een MBO opleiding in de richting van sport, zorg en welzijn.

Wil je je opgeven of meer weten? Neem contact op met Fery Wesdorp YFC (tel. 06 10053738) of informeer bij de kerkenraad van Halsteren-Nieuw Vossemeer, Woensdrecht of Steenberg. Alvast hartelijk dank!