



volg ons via



Kerkdiensten

- | | |
|--------------|---|
| 2 juni 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren Voorganger is ds. Marina van der Zwaag. |
| 9 juni 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie. |
| 16 juni 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is de heer Rob Favier. |
| 23 juni 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger ds. Marina van der Zwaag. |
| 30 juni 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger ds. Marina van der Zwaag. |

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Inhoud

Op pagina 1 alle informatie over de **kerkdiensten**. Op pagina twee een **oproep om mee te denken** van onze predikant en **herinneringen aan de Pinksterdienst** vindt u op pagina 2 en 3. Een item ter **inspiratie** vindt u op pagina evenals informatie over de **vrijwilligersbijeenkomst**. Dan op pagina 4 de introductie van een nieuwe project **"Veilig kerk-zijn"**. Ook op pagina 4 de ondertekening van het **samenwerkingscontract** van de vier Brabantse Wal gemeenten. Op pagina 5 de **ReliVisie** uitzending, **Open Kerk** en een oproep voor hulp van het **verjaardagsfonds**. Verder treft u op pagina 5/6 informatie van de Kerkrentmeesters aan: een uitnodiging voor een **themaviering** op 29 juni en aandacht voor een **opname van ZuidWestTV** in de Kerk aan de Voorstraat. De Nieuwsbrief van het **jeugd- en jongerenwerk** vindt u op pagina 7 en 8.

Predikant

Help de dominee met het maken van haar preek!

Dit is je kans om ook jouw stem hoorbaar te maken. Natuurlijk is preken maken een ambachtelijk werk, waarvoor je gestudeerd moet hebben. Maar het eerste wat een dominee doet bij de preekvoorbereiding, is de tekst aandachtig lezen en noteren wat raakt, wat kan rekenen op instemming en wat schuurt, welke associaties opkomen, welke ervaringen meekomen en welke ideeën opkomen. Die eerste fase wil ik samen met jullie doen. In deze periode staat het Bijbelboek Handelingen op het alternatieve leesrooster. Een boeiend boek dat gaat over het wel en wee van de eerste jaren van de jonge kerk na Jezus' hemelvaart. In hoeverre lijkt deze gemeente op de onze, wat kunnen we ervan leren? Op **23 juni** ga ik voor in **Nieuw-Vossemeer. Handelingen 8: 1b t/m 25** is dan aan de orde. Ik ben van plan om **maandagmiddag 17 juni om 13.30 uur in de consistorie van de kerk in Nieuw-Vossemeer** te zitten. Op **30 juni** ga ik voor in **Halsteren**. Dan gaat het over **Handelingen 11: 19 t/m 26**. Op **24 juni om 13.30 uur ga ik in de Baak zitten**. Wie met mij mee wil denken, is welkom op 17 juni in Nieuw-Vossemeer of 24 juni in Halsteren. Het zal een uurtje duren. Het enige wat je voor kunt bereiden is alvast de tekst te lezen. Leuk als je van tevoren laat weten dat je wilt komen, maar het hoeft niet persé. Als iemand wel wil komen, maar niet op dat tijdstip kan, laat het me dan weten. Dan kijken we of het verschoven kan worden.

Pinksteren in Halsteren

Op Pinksterzondag, 19 mei, zijn in Halsteren 9 beelden getoond, van vruchten van de Geest. Bij elk beeld was een bijdrage; een lied, een gedicht, of een verhaal. Twee bijdragen die gemeenteleden zelf hebben gemaakt, wil ik jullie niet onthouden. Hieronder volgen ze:

Vreugde, HAIKU van Miranda van Dijke:

Een vurige dans
Met blijdschap, vreugde en feest
Geraakt, door Gods Geest



Vriendelijkheid

dat is een glimlach
knipoog

die eerste zonnestraal
als regen overwaait
een hondje met een kwispelstaart
het kind dat naar je zwaait
de lentebloemen met hun geur



een groet met aandacht
die je raakt
een warme kleur
een onopzettelijk gebaar

licht als een veertje
bijna niets
een onbeduidend iets
zoals een koesterende zomerwind

maar wel een schakel die ons
met elkaar verbindt.

Halsteren, 19 mei 2024, Nel van Diepeningen-Segeler

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag

Inspiratie



[De plek van instrumentale muziek in de eredienst | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Van de kerkenraad

Vrijwilligersbijeenkomst

Graag nodigen wij alle vrijwilligers van onze gemeente uit voor een gezellig samen als blijk van onze waardering voor uw inzet en tijd die u besteed aan het werk in onze gemeente.

Zaterdag 22 juni a.s. vanaf 16.00 uw bent u van harte welkom voor een hapje en een drankje in de Sint-Martinuskerk te Halsteren.

Veilig kerk-zijn

De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn, waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.

Tegenwoordig staat sociale veiligheid volop in de belangstelling. Vaak gaat het dan over het ontbreken ervan, omdat mensen worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt op allerlei manieren: fysiek, met woorden of via het internet. En het gebeurt vaker dan ons lief is.



Zo'n ervaring kan ertoe leiden dat je medemensen – ook in de kerk – niet meer vertrouwt en moeite krijgt met nabijheid. Terwijl juist die dingen zo belangrijk zijn in de kerk.

Daarom wordt in onze kerk al jaren gewerkt om sociale veiligheid te bevorderen. Ook in gemeenten in onze classis. Werken aan veilig kerk-zijn is nooit af, vraagt steeds weer aandacht. Niet alleen in gemeenten, ook in de classis én in de synode. Ook in onze gemeente willen wij het gesprek starten over veilig kerk-zijn. Het is een complex onderwerp dat gaat over gevoelige en persoonlijke zaken. Omdat de omringende Brabantse Wal-gemeenten dit project ook nog moeten starten, hebben we besloten dit gezamenlijk op te pakken. We houden u op de hoogte.

Toekomst Brabantse Wal

Het samenwerkingscontract is getekend! We gaan met vier gemeentes verder in om nieuwe wegen in te slaan naar een toekomstgerichte en vitale kerk. Weer samen ontdekken waar het om gaat in de kerk, waartoe de kerk er is en welke rol de kerk speelt in deze tijd. Ons actief openstellen voor de werkzaamheid van God in deze wereld. We willen vooruitkijken, naar nieuwe vormen van kerk-zijn zoeken, zonder direct de oude vormen op te geven. We gaan dit met elkaar doen, maar blijven aparte gemeenten met eigen kerkgebouwen.



Op deze foto's ziet u de voorzitters van de vier Brabantse Wal-gemeenten, die dinsdag 28 mei j.l het samenwerkingscontract hebben getekend. Van links naar rechts: Mevrouw Charlotte Verbraak, voorzitter PG Bergen op Zoom, de heer Dick van Arkel, voorzitter van de PG Woensdrecht, de heer Bernard Klazema, voorzitter van de PG Halsteren/Nieuw-Vossemeer en mevrouw Hannelie Saarloos, voorzitter van de PG Steenberg.

Dit samenwerkingsproces zal worden ondersteund door een regiopredikant. Momenteel zijn we bezig daarvoor fondsen te werven.

ReliVisie

Dinsdag 11 juni 2024 worden er weer opnames gemaakt voor de uitzending van ReliVisie op vrijdag 14 juni a.s. Dit keer worden de opnames gemaakt in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.

Ds. Marina van der Zwaag zal hieraan meewerken evenals Plonie van Ooijen.

Gea Ros-Peters, scriba

Open Kerk



Zaterdag 1 juni Weer Open Kerk in de St. Martinuskerk!

A.s. is het weer zover: Open Kerk in de St. Martinuskerk.

De koffie en thee staan klaar, met iets erbij; u kunt de kerk bekijken en genieten van het mooie gebouw; de vrijwilligers zijn aanwezig voor een gesprekje en een luisterend oor. Er is weer van alles om te snuffelen: een paar mooie boeken voor op vakantie, of in een luie stoel op een warme zomermiddag? En, er zijn nu ook weer allerlei handwerkspulletjes, die de laatste tijd niet zo vaak werden klaargezet. Alles ten bate van de kerk!

De kerk is open van 11.00 -14.00 uur. U en jij bent van harte welkom!

Werkgroep Open Kerk.

Verjaardagsfonds

Al heel lang is het verjaardagsfonds actief in onze gemeenten. Zowel in Halsteren als in NV.

De vrijwilligsters feliciteekaarten als jarige ook iets onze gemeente. worden dan af en voor zowel de St. Baak en het Nu is het zo, dat



brenge
rond, met de vraag om over te maken aan Van de opbrengst toe 'extraatjes' gekocht, Martinuskerk als de kerkje in de Voorstraat. de gemiddelde leeftijd

ook van onze vrijwilligsters oploopt, en dit taakje soms wat te belastend wordt.

We willen hierbij dan ook vragen, of u of jij, dame of heer maakt niet uit, zin hebt om ook bij ons aan te sluiten, en zo gemiddeld 1 x per 2 weken iemand een felicitatie te brengen, en soms ook de antwoordenvolp weer op te halen. Het zou zo mooi zijn, als dit stukje gemeentezijn toekomstbestendig blijft.

Namens de vrijwilligers van het verjaardagsfonds

Janneke KleinJan

Kerkrentmeesters

Themaviering met liederen van Oosterhuis in de Martinuskerk

Zaterdag 29 juni 2024 is er in de Martinuskerk een themaviering 'Het licht zien'. Daarbij zijn alle belangstellenden vanaf 16.30 uur welkom. Het is een viering met liederen van Oosterhuis, teksten, dialoog en bezinning door koorgroep Menora uit Bergen op Zoom.

De viering zelf start om 17.00 uur. Voor ieder die eerder komt worden de liederen van Oosterhuis gezamenlijk ingezongen.

Koorgroep Menora bereidt de zang, dialoog en teksten voor. Als centraal thema is gekozen voor het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'. Het was het allereerste lied dat Menora bij haar ontstaan als koor had gezongen. Het koor bestaat inmiddels 43 jaar en telt 24 leden. Voor het koor zijn de liederen van Oosterhuis nog steeds een verbindende kracht. De viering wordt afgesloten met een zegenwens door Vincent Schoenmakers, voormalig vicaris-generaal van het Bisdom Breda.

Van harte welkom.

Een monumentje

Onder deze titel maakt Jan Weyts, architect, samen met ZuidWestTV al lange tijd een programma waarin gebouwen worden bezocht en een kort interview met een bewoner of beheerder plaatsvindt, waarna opnamen gemaakt worden, die de heer Jan Weyts van bouwkundig commentaar voorziet. Op 26 juli 2024 wordt de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer bezocht voor een opname van "een monumentje". Mevrouw Maddy van de Velde zal een en ander vertellen over ons kerkgebouw en onze gemeente.

Rein Ros, Kerkrentmeester

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 19 juni 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen:

- *Landschapsfair en koor*

Op 22 juni 2024 organiseert de Gereformeerde Kerk Anna JacobaPolder op het terrein van de Eendenkooi een landschapsfair, waar het gelegenheidskoor van onze kerk de catering gaat verzorgen. De fair is open van 11.00uur tot 18.00uur. Er is op de fair van alles te doen en te koop, en we hopen op een mooie dag. U bent van harte welkom, om bij ons koffie te komen drinken, en ook aan de kinderen wordt gedacht. Er zijn pakjes drinken en snoep voor de kinderen te koop. De opbrengst is voor de eigen kerk. Graag tot 22 Juni op de fair.

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar [Janneke KleinJan](mailto:Janneke KleinJan@home.nl)
jcekleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief



BRABANTSE BAND ZONDER NAAM



Onze muzikale jongeren die elke woensdagavond in de Zoutfabriek om te repeteren zijn nog op zoek naar naam voor hun muziekgroep. Er circuleren tal van creatieve ideeën, zoals Zout!, Zoute Noten en de Smaakmakers. Uiteindelijk hebben de jonge muzikanten hun top 3 namen gekozen:

- Holy Crab
- S.O.S
- The Wall

Holy Crab verwijst naar het Krabbegat, zoals Bergen op Zoom ook wel wordt genoemd. S.O.S staat voor 'Soldiers of Salt'. The Wall is geïnspireerd op de Brabantse Wal en knipoogt ook naar andere Youth for Christ inloopcentra die bekend staan als 'The Wall'.

De jongeren kunnen zelf geen naam kiezen van deze lijst en daarom de vraag of jullie lezers willen stemmen op jullie favoriete naam voor onze muziekgroep! Binnenkort komt de stempoll op onze social media, maar u kunt een bericht sturen naar Emily.

Wij zijn erg benieuwd welke bandnaam de meeste stemmen zal krijgen. Alvast bedankt voor jullie stem!

En lijkt het jou leuk om je aan te sluiten bij deze muziekgroep (met binnenkort een naam)? Voel je welkom want we zoeken nog mensen die zich graag aansluiten! Neem hiervoor contact op met Emily (emily.vanhoepen@yfc.nl).



VOLG ONS OP ONZE SOCIALS

Sinds april zijn wij -naast Facebook en Instagram- ook te vinden op TikTok! Door onze maandelijkse nieuwsbrieven hopen wij u natuurlijk op de hoogte te houden, maar wilt u vaker een update van ons werk? Volg ons op onze socials!

GEBEDSPUNTEN

- Gods kracht, hulp en vrede voor de jongeren op de Brabantse Wal.
- Meer bekendheid bij de jongeren zodat steeds meer jongeren onze inloop mogen vinden.
- Kunnen wij ook voor u bidden? Laat het ons weten en dan nemen we ook uw gebedspunten mee in ons gebed.

INSTAGRAM



TIKTOK

YFC Brabantse Wal



Scan de QR-code om het account te volgen



Coming up in mei!

April was een drukke maand vol voorbereidingen voor wat er komen gaat. In mei staat er een FIFA-toernooi gepland in de inloop op de Nintendo Switch. Ook is de muziekgroep gevraagd om bij meerdere diensten de muzikale begeleiding te verzorgen. Daarnaast zal de allereerste Youth Escape-activiteit plaatsvinden! De Zoutfabriek wordt omgetoverd tot de escape room "Pray and Go", met een christelijk thema waar jongeren op een speelse en laagdrempelige manier kunnen nadenken over bidden. Jongeren van verschillende kerken in de Brabantse Wal zijn uitgenodigd en we hopen op een mooie opkomst.

YOUTH
ESCAPE

**PRAY
AND
GO**

17 mei 19:30 uur
De Zoutfabriek

Blokstallen 3 Bergen op Zoom

YOUTH
FOR CHRIST

Youth for Christ Brabantse Wal
Blokstallen 3
4611 WB Bergen op Zoom
Website: brabantsewal.yfc.nl
Ferry.wesdijk@yfc.nl
Emily.vanhoepen@yfc.nl

Giften:
NL28 RABO 0111 44 48 88
tnv Youth for Christ Brabantse Wal

YOUTH
FOR CHRIST

Brabantse Wal

Even

voorstellen:

Frenk-Lino



Ik ben Frenk-Lino van Dijke en 18 jaar oud. Ik kreeg voor het eerst te horen over Youth for Christ in Steenberghe toen Emily en Ferry over de kick-off kwamen praten die in Bergen op Zoom zal plaatsvinden. Vanuit nieuwsgierigheid ben ik een keertje langsgedaan en het beviel mij. In deze tijd merk ik dat veel jongeren ook in de knoop zitten en hulp nodig hebben op verschillende vlakken. Deze hulp kan niet altijd direct gegeven worden. Ik wil jongeren hierbij ook een deel te kunnen verlichten. Daarnaast hoop ik dat vele jongeren ook mogen ervaren wie Jezus is en Hem kunnen uitnodigen in hun leven.

Geven

Met ons werken zijn we afhankelijk van giften van mensen zoals u. Wilt u bijdragen aan een veilige plek voor jongeren waar ze kunnen groeien, waar we perspectief bieden en waar ze liefde en aandacht ontvangen? Via de website brabantsewal.yfc.nl vindt u mogelijkheden om te geven. U kunt ook uw gift rechtstreeks overmaken naar de bankrekening die hier naast vermeld staat ter name van YFC Brabantse Wal.