



volg ons via



Kerkdiensten

- | | |
|--------------|---|
| 30 juni 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag. |
| 7 juli 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie uit 's Gravenpolder |
| 14 juli 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Bert ten Kate uit Bergen op Zoom |
| 21 juli 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Henk van het Maalpad, Broek op Lange Dijk. |
| 28 juli 2024 | Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger ds. Hans de Bie uit 's Gravenpolder. |

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Inhoud

In deze brief vindt u op pagina 1 informatie over de kerkdiensten, op pagina 2 en 3 de bijdrage van onze predikant en op pagina 3 en 4 informatie van de kerkenraad. Op pagina 4 Open Kerk en informatie over de dekantjesactie voor Because we Carry. Op pagina 5 het optreden van Menora in de Sint-Martinuskerk en een bijzonder cadeau voor de begraafplaats. Op pagina 6 een bericht uit onze gemeente en info over de eerstvolgende inloopochtend.

Ten slotte op pagina 7 en 8 de YfC krant mei 2024.

Predikant

7 + 1

Wat brengt de cursus '7 + 1 ontmoetingen met God' inspirerende ontmoetingen! Wat dat betreft doet de cursus zijn naam eer aan. Maar het zijn niet alleen ontmoetingen met God, maar zeker ook met elkaar. Het één versterkt het ander. Kerk zijn kun je niet in je eentje en geloven in je eentje is mogelijk, maar niet gemakkelijk. We zijn al twee keer bij elkaar geweest; de eerste keer in de Sint Martinuskerk, ruim twee weken later in de consistorie van de Gereformeerde Kerk in Anna Jacobapolder. Er zijn gemeenteleden uit Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Anna Jacobapolder en Fijnaart. We kenden elkaar voor een deel niet, maar de tweede keer voelde het als vertrouwd. We hebben prachtige gesprekken over hoe wij geloven ervaren, wat we zijn tegengekomen in het leven aan mooie, maar ook verdrietige dingen, en we zoeken met elkaar naar de betekenis van de Bijbel voor ons dagelijks leven. Het is de bedoeling dat voor enkelen van de deelnemers de cursus uitloopt op een belijdenis of doop en belijdenis. Naast alle verhalen over ontkerkelijking en teruglopende ledenaantallen, zijn deze bijeenkomsten hartverwarmend. Omdat ik van drie gemeenteleden heb gehoord dat ze wel belangstelling hebben, kan het zijn dat ik hierna nog een cursus geef.

Preekvoorbereiding

Tot mijn verrassing waren bij de preekvoorbereiding 17 juni in Nieuw-Vossemeer drie gemeenteleden en 24 juni in Halsteren vier gemeenteleden. Het waren inspirerende uurtjes, waarin we van gedachten wisselden over de tekst waar de zondag erna over gepreekt zou worden. Ook dit is voor herhaling vatbaar.

Vakantie

Maar eerst ben ik vier weken van de radar. Vanaf maandag 1 juli t/m zondag 28 juli heb ik vakantie. Eerst gaan Cees en ik 12 dagen naar Schotland. Daarna gaan we met onze zoon nog een week ergens in een huisje. Voor vervanging wordt gezorgd. Ik wens iedereen die ook weg gaat een goede, ontspannen tijd toe, waarin men echt even op adem kan komen. Voor hen die niet weggaan, wens ik een inspirerende zomer, die, ook al blijf je waar je bent, nieuwe inzichten geeft, verfrissende ontmoetingen, of een boeiende reis naar binnen. Mogelijk kan onderstaand gedicht helpen bij deze zoektocht naar binnen, waar ieder mens bij gebaat is:

Inkeer

Stil worden

Op adem komen

Diep in mijn hart.

Vinden

Een plek

*Voor mijn vragen en
Twijfels, mijn verlangen.*

Geraakt

*Diep in mijn ziel
Door de geest van
Licht, liefde en leven.*

Ontvangen

*Het vertrouwen de
Weg van mijn leven
Te gaan.
(Daisy Smith)*

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag

Missionair kerkzijn

Wij willen als gemeente nadenken over hoe wij nog meer gestalte kunnen geven aan onze roeping als gemeente om missionair kerk kunnen zijn. Mogelijk dat de cursus "Kerk naar Buiten" die georganiseerd wordt door de Protestantse Theologische Universiteit, en op de website van de Protestantse Kerk in Nederland staat onder het kopje "missionair", ons daarbij kan helpen. We zouden graag samen met een paar gemeenteleden verder over na willen denken. Wie wil met ons meedenken? Je mag één van ons benaderen. Lysbeth Strating en Marina van der Zwaag.

Inspiratie



Krimpende Kerk: God zelf gaat door!

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/krimpende-kerk-god-zelf-gaat-door/>

Van de kerkenraad

Woensdag 29 mei 2024 was de jaarlijkse gemeentebijeenkomst in Bassischool "De Springplank". Ruim 40 gemeenteleden waren aanwezig, die de jaarcijfers hebben goedgekeurd van het College van Kerkrentmeesters, Diaconie, ZWO en begraafplaatsen. Samen hebben we teruggekeken naar 2013, een bewogen jaar, met wel als belangrijkste moment de intrededienst van onze nieuwe predikant. Maar ook om-en-om kerken in Halsteren/Nieuw-Vossemeer was een belangrijke verandering. De aanschaf van de TV-schermen wordt gewaardeerd. Maar we hebben ook vooruitgekeken. O.a. naar de vorig jaar ingezette samenwerking met de 4 Brabantse Wal-gemeenten op initiatief en onder leiding van de classispredikant.

Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst getekend en worden er nu fondsen geworven voor de ondersteuning van de regiopredikant. Ook de vacatures in de kerkenraad kwamen ter sprake. Als er geen opvolgers zijn, moet de kerkenraad na september nieuwe prioriteiten stellen aan haar werkzaamheden. Na afsluiting werd er nog door velen even nagepraat, waarna iedereen zo tegen half elf huiswaarts ging. Wilt u het verslag van deze bijeenkomst ontvangen, neemt u dan even contact op met de scriba.

De kerkenraad wenst iedereen die er deze zomer op uittrekt een fijne vakantie. Ook voor diegenen die thuis blijven wensen wij een fijne zomertijd toe.

Tot slot willen wij alle geslaagden van harte feliciteren. Heb je je diploma niet gehaald, heel jammer. Volgend jaar een nieuwe kans?

Toekomst Brabantse Wal

Even in het kort de stand van zaken: Op dit moment hebben we van drie van de vier fondsen die we hebben aangeschreven voor ondersteuning van de regiopredikant subsidie gekregen. We wachten nu nog op het antwoord van de Maatschappij van Welstand.

Gea Ros-Peters, scriba

Open Kerk



Zaterdag 6 juli is er weer Open Kerk in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Van 11.00 tot 14.00 uur staat de deur open voor iedereen die een kopje koffie of thee komt drinken. Maar ook voor een praatje of een luisterend oor. WELKOM.

“Samen tegen armoede”

De diaconie doet mee aan deze landelijke actie om de Voedselbanken te ondersteunen. Daarom staat er tijdens **Open Kerk** een doos in de Sint-Martinuskerk om houdbare etenswaren te doneren. Deze boodschappen zijn bestemd voor klanten van de Voedselbank door heel Nederland. De voedselbanken hebben nog steeds heel grote tekorten en alle bijdragen worden bijzonder gewaardeerd.

Ook op alle zondagen tijdens de kerkdienst, zowel in Halsteren als Nieuw-Vossemeer, kunt u uw boodschappen meebrengen. In beide kerken staat een doos om ze te verzamelen.

Because We Carry



En weer ging er vorige week een auto vol met dekens, van formaat baby tot volwassen naar Weesp. Het was die dag een drukte van belang bij de verzamelplek: er kwamen ong. 100 inzamelaars uit heel Nederland en België om slippers, sandalen, hoedjes en petjes te brengen. **Because We Carry** had in korte tijd een inzameling georganiseerd, nu het de laatste tijd zo vroeg al erg heet is op Lesbos. En wij mochten de dekens vandaag brengen. Dankzij een aantal

vriendinnen en kennissen, een kringloop die zijn voorraad gul meegaf, konden we ook aardig wat voor de inzameling bijdragen!

De ontvangst was een warm bad. We stonden maar net bij de ingang, of 2 vrijwilligers kwamen al op ons af: 'waar komen jullie vandaan? O, de dekentjes uit Halsteren!' - ze zijn bekend hier!

We horen dit van meer vrijwilligers, die ze uitgedeeld hebben, zo leuk om te horen. Iemand had een fotootje van een baby'tje, slapend op een Halsters dekentje. We praten ook met een vrijwilliger, ze is onlangs op Lesbos geweest om mee te werken. Ze vond het geweldig om te doen. Natuurlijk was het heel heftig om de mensen zien die binnenkomen, met alleen zichzelf, verder niets. Alles achterlaten, dan moet je al heel veel meegemaakt hebben. En de tekorten aan alles in het kamp. Maar wat een diepe onvergetelijke indruk op haar maakte, was de kracht van de mensen, om, ondanks de slechte omstandigheden en de grote onzekerheid voor hun toekomst en die van hun kinderen, ervoor te gaan!

Zo mooi om de enorm positieve warme sfeer mee te maken, van, met z'n allen gaan we ervoor! In 3 dagen tijd hebben ze alles gesorteerd, ingepakt en is de hele truck tot de laatste centimeter volgepakt, en afgelopen dinsdag vertrokken.

We gaan graag door met de dekentjes voor BWC: breien, haken naaien, wol, wegbrengen! Alle dames van de handwerkgroep en daaromheen, heel veel dank, de dekentjes worden en blijven enorm gewaardeerd! Iedereen die zich wil aansluiten, bij de handwerkclub of thuis, of met wol, is van harte welkom.

Voor wie geïnteresseerd is in Because We Carry en stichting bootvluchteling:

Instagram#because_wecarry en www.stichtingbootvluchteling.nl

Namens de handwerkgroep, Janneke KleinJan

Van de Kerkrentmeesters

Themaviering met liederen van Oosterhuis in de Martinuskerk

In de vorige Gemeentebrief schreven we er al over. Maar nog even een herinnering. **Zaterdag 29 juni 2024** is er in de Martinuskerk een themaviering 'Het licht zien'. Daarbij zijn alle belangstellenden vanaf 16.30 uur welkom. Het is een viering met liederen van Oosterhuis, teksten, dialoog en bezinning door koorgroep Menora uit Bergen op Zoom.

De viering zelf start om 17.00 uur. Voor ieder die eerder komt worden de liederen van Oosterhuis gezamenlijk ingezongen.

Van harte welkom.

Alpha en Omega



De begraafplaats in Halsteren heeft van steenhouwerij Kees de Kort een schenking in de vorm van de "Alpha" en "Omega" ontvangen. Het gebruik van de letters "Alpha" en "Omega" symboliseert de volledige en allesomvattende natuur van God. De uitdrukking van "Alpha" en "Omega" komt voor in het Bijbelboek Openbaring en wordt gebruikt om de eeuwigheid en almacht van God te beschrijven. Het wordt specifiek genoemd in Openbaring 1:8, 21:6 en 22:13. Deze passages maken duidelijk dat God alomtegenwoordig en eeuwig is, de bron van alle dingen en de uiteindelijke bestemming.

Alpha en Omega zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet en door deze termen te gebruiken, benadrukt de Bijbel dat God zowel het begin als het einde is van alles. Dit betekent dat Hij de Schepper en de Vultooier van het universum is, eeuwig bestaand, zonder begin en zonder einde.

Rinus Jeroense

Uit de gemeente

Beste gemeenteleden,

Na een paar jaar kerken in twee gemeenten is voor ons de tijd gekomen om afscheid van jullie te nemen.

Wij hebben ons altijd bijzonder goed gevoeld in jullie midden en willen jullie daarvoor danken.

We wensen jullie Gods zegen toe voor de toekomst en we zullen in de komende tijd vast nog wel een keer bij jullie in de dienst verschijnen.

Heel hartelijke groet,

Jan en Toke Knook

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 17 juli 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen:

Leestip: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/leestip-de-boom-die-bang-was-voor-een-roodborstje/>

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan
jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief

YOUTH
FOR CHRIST

Brabantse Wal

Gaan voor jongeren in de Brabantse Wal

“YOUTH ESCAPE PRAY AND..GO!”

Vrijdag 17 mei was het zover: de eerste Youth Escape room!

Een gedeelte van de Zoutfabriek was omgetoverd tot een escape room in de sfeer van een katholieke kapel. Jongeren van verschillende kerken waren uitgenodigd om bij deze activiteit te zijn. Een groep van 13 jongeren kwamen samen om tegen elkaar te strijden in de escape room! Het was een leuke en gezellige club bij elkaar. De groep splitsten zich in twee teams en gingen voor de snelste tijd om uit de escape room te ontsnappen! Ze hadden 1 uur de tijd om de deur 'naar de buitenwereld toe' te openen. Als de teams wachtten tot ze aan de beurt waren om de room in te gaan, hebben ze leuke spelletjes gedaan in de inloop. Het spel 'throw throw burrito' was een groot succes bij de jongeren.

Deze Youth Escape room heet 'Pray and Go'. Het thema van de kamer is bidden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting doordat alle Bijbelteksten die de jongeren op moesten zoeken allemaal over bidden gaan. Ook lag er een rozenkrans met verschillende codes erop. Maar meer kunnen we natuurlijk niet van de Youth Escape room verklappen, want wie weet beleef jij deze escape room een keertje zelf en zet jij de snelste tijd neer!

Van deze jongeren heeft Team 2 gewonnen met nog een half uur op de klok. Goed bezig! Er is een filmpje op onze TikTok geplaatst van deze Youth Escape, dus als je een beeld wilt van de room, kan je daar op kijken.



“EN DE NIEUWE BANDNAAM IS...”

S.O.S
SOLDIERS OF SALT

De stemmen zijn geteld! In de vorige nieuwsbrief en op social media hebben wij de oproep gedaan om uw stem uit te brengen voor een naam voor onze muziekgroep. Er was te kiezen tussen de namen: 'Holy Crab', 'S.O.S' en 'The Wall'. De meeste stemmen zijn gegaan naar S.O.S Soldiers of salt! Twee van onze artistieke jongeren gaan binnenkort aan de slag met een logo voor de band. De Soldiers of salt zullen hun debuut maken bij de afscheidsdienst van Ds. Wim Lolkema op zondag 9 juni.

De salty bandleden oefenen enthousiast om er een memorabele dienst van te maken.

GEBEDSPUNTEN

- Voldoende ondersteuning zodat wij het werk kunnen blijven doen en uit kunnen breiden.
- Gods kracht en steun voor de jongeren tijdens hun toetsweken en uitslag van hun examens.
- Inspiratie voor creativiteit voor jongeren en jongerenwerkers voor komende activiteiten.
- Kunnen wij ook voor u bidden? Laat het ons weten en dan nemen we ook uw gebedspunten mee in ons gebed.

**HAMBURGERS
GAME NIGHT**

EN WIE WEEET IETS MET WATER...

YOUTH
FOR CHRIST

Brabantse Wal

WEEB WELKOM!

**SEIZOEN
AFSLUITING**

VRIJDAG 21 JUNI

18:00 - 21:30 UUR

BLOKSTALLEN 3 BERGEN OP ZOOM

Coming up: de Tour d'orange 2024!

D.v. 21 september 2024 vindt de vijfde editie van de Tour d'orange plaats. Een wielersevent georganiseerd door Youth for Christ waarbij mensen fietsen voor het jongerenwerk! Net als vorig jaar zullen twee mensen van onze werkgroep, Martin Vooijs en Christian van Saarloos, weer voor Youth for Christ Brabantse Wal gaan fietsen. Maar meer fanatieke fietsers zijn altijd welkom! Wilt u meefietsen of wilt u doneren? Scan dan de onderstaande QR-code met de camera van uw telefoon.

Samen gaan wij hard voor jongeren!!



FOTD TOUR D'ORANGE 2023

YOUTH
FOR CHRIST

Brabantse Wal

Youth for Christ Brabantse Wal

Blokstallen 3
4611 WB Bergen op Zoom
Website: brabantsewal.yfc.nl
Ferry.wesdijk@yfc.nl
Emily.vanhoepen@yfc.nl

Giften:

NL28 RABD 0111 44 48 88
tnv Youth for Christ Brabantse Wal

Even
voorstellen:

Ferry



Graag wil ik me aan jullie voorstellen in deze nieuwsbrief. Inmiddels hebben jullie al kennisgemaakt met twee van onze teamleden: Emily en Frenk-Lino.

Mijn naam is Ferry Wesdijk, ben 51 jaar en getrouwd met Evelien. Wij zijn gezegend met 2 kinderen Lisa (16) en Kayne (13). Wij wonen in Oud-Beijerland. Naast mijn baan als logistiek manager ben ik nu sinds 1 november werkzaam als teamleider van YfC Brabantse Wal en mag ik deel uitmaken van dit mooie team. (Met Sophie, Muriel, Bram en Elbert gaan jullie nog kennismaken want ook zij horen bij ons prachtige team.)

Wat zo mooi aan dit werk is dat God elke dag bij je is en je leidt. Als je bedenkt dat we in november van start zijn gegaan hoog in een kerktoerenkamertje in Steenberg, daar een plan van aanpak hebben geschreven en als je dan kijkt naar wat er tot nu toe al is bereikt, dan kunnen wij daar alleen maar dankbaar voor zijn. We vinden het belangrijk dat er op de Brabantse Wal goed jongerenwerk plaats gaat vinden, dat YfC van maatschappelijk belang mag zijn hier. Dan jongeren een plek krijgen waar ze zich erkent voelen en dat ze weer wat gaan betekenen in deze lastige samenleving (en dan druk ik mij zachtjes uit.) Ons doel hier in de blokstallen is om er voor alle jongeren te zijn en ons team uit te breiden met nog meer vrijwilligers en vaste krachten zodat we 5 dagen per week voor de jongeren aanwezig kunnen zijn. Ons verlangen is dat ze allemaal Jezus leren kennen. Amen.

Maar wat wij willen is niet altijd Gods plan dus bidden wij en laten wij ons door Hem leiden op de weg die wij gaan bewandelen. En als u ons uiteraard zou willen ondersteunen mag altijd eenmalig of structureel kijk op de website en wordt ondersteund partner Voor YfC Brabantse Wal, alvast bedankt daarvoor. En een kijkje komen doen in het jongeren centrum mag ook altijd.

Geven

Met ons werken zijn we afhankelijk van giften van mensen zoals u. Wilt u bijdragen aan een veilige plek voor jongeren waar ze kunnen groeien, waar we perspectief bieden en waar ze liefde en aandacht ontvangen? Via de website brabantsewal.yfc.nl vindt u mogelijkheden om te geven. U kunt ook uw gift rechtstreeks overmaken naar de bankrekening die hier naast vermeld staat ter name van YfC Brabantse Wal.